

Devredilebilir Kavram 5

RUH'A NASIL TANIKLIK EDİLİR?

“25 yıldan fazla Mesih inancına hizmet vermekteyim.”dedi. “Ancak toplantımızdaki bu son haftaya kadar, hiç kimseyi Mesih’e kazandırmış değildim. Ruh’a nasıl tanıklık edilir? Konusundaki verdiğiniz bilgiler ve Dört Ruhsal Yasa’dan faydalanarak; Tanrı Söz’ünün nasıl sunulacağına anlayışına varmakla yaşamım değişti. Hiç bu kadar mutlu olduğumu anımsamıyorum ! Artık İsa’nın vaat ettiği bol, bereketli yaşamla ilgili birtakım gerçekleri kavramış sayılırım. O hafta yaşamımda ilk kez; bir değil, iki canı Kurtarıcımıza getirdim !”

İşte bunları söylerken yüzünde, yeni bulunmuş bir coşkunun sevinç dolu pırıltıları görülüyordu. Mesih inancının önde gelenlerinden olan bu kişinin öğrenci arkadaşlarından biri, toplantımızdaki bir başka öğrencimiz Kurtarıcımıza sekiz can getirirken; Mesih’i kabul etme arzularını dile getiren altı kişiyle birlikte dua etmiştir.

Bu öğrencinin liderliği, eğitim toplantısında “şimdiye dek duyurulmuş, en sevinç verici Haber”in dualı sunulması sayesinde; toplantıya katılan yüzlerce öğrenci ve birkaç yetişkin kişiyle yaptıkları tanıklıklar sonucunda, Tanrı tarafından Mesih’i yaşamlarına kabul etmiş dokuz yüzden fazla can ile, teker teker dua etmede kullanılmıştır.

On binlerce öğrenci, konuya yabancı kişi ve din öğrencileri, Ruh’a nasıl tanıklık edeceklerinin sevinç verici ve devrimsel heyecanını yaşamaktadırlar.

YAPILAN EN ÖNEMLİ ŞEY:

Hayatta insanı, Mesih’e tanıklık etmekten daha çok heyecanlandıran ve ruhsal açıdan ödüllendiren başka bir şey yoktur. Dünyanın her tarafındaki genç-yaşlı, zengin-fakir, Mesih inancına yeni gelmiş olan ve yarım asırdan fazla Mesih inanlı bir yaşam sürmüş binlerce kişiye iki soru sordum. Bu soruları dünyanın en ünlü ve servet sahibi insanlarından bazılarında da sormuştum. Kime sorduysam, yanıtları hep aynıydı.

Sorulardan biri şuydu:

“Hayatınızda, başınızdan geçen en önemli olay nedir?”

Yanıtlar kaçınılmaz olarak hep aynıydı:

“Mesih’i Kurtarıcım olarak tanımak kesinlikle yaşamımın en önemli olayıdır.”

İkinci sorum da şöyleydi:

“Başka birine yardım etmek üzere, yapabileceğiniz en önemli şey nedir?”

Yanıtlar yine değişmiyordu:

“Mesih’i tanımaya yardımcı olmak.”

Eğer bir Mesih inanlısı iseniz; bu sorulara sizlerin de yanıtının aynısı olacağından eminim. Yine de Mesih inanlılarından çok azının, Mesih’i paylaşması ne kadar üzüntü vericidir! Gerçeğe bakılırsa; konuya yabancı binden fazla kişi ve altı din öğreticisinden, yılda yalnız birinin Mesih’e kazandırıldığı bilinenler arasındadır. Günümüz Mesih inanlılarının oluşturduğu çoğunluğun, tipik bir üyesi iseniz; kimseyi Mesih’e kazandırmamış bulunmamaktasınız. Ancak bunu yapmayı istemekte ve Tanrı’nın sizi bunu yapmaya çağırdığını çok iyi bilmektesiniz. O halde sorun nedir?

Aslında bu sorun iki yerden kaynaklanmaktadır.

Alelade Mesih İnanlısı ilk olarak; yenilikçi, yaşam için gerekli ve Ruh’un denetimi altındaki bir yaşamı nasıl süreceğini, ikinci olarak da Mesih’e olan imanını etkin bir biçimde başkalarına nasıl ifade edeceğini bilmez.

Kutsal Kitab'ı inceleyen ve dualarında bağıllık gösteren fakat Rab ile olan ilişkilerinde sevinç, heyecan duymayan birçok Mesih inanlısıyla karşılaştım. Bununla birlikte yaşamın bir parçası olarak Kutsal Ruh'un gücü ve denetiminde, Mesih'i düzenli olarak başkalarıyla paylaşıp da sevinç içinde olamayan Mesih inanlılarına rastlamadım.

Örneğin, günümüz Mesih inanlılarının en ileri gelenlerinden olan sevgili bir dostum, Mesih inancını yaymayı amaçlayan toplantılarımızdan birinde; bir grup inanlıya şu itirafta bulunmuştu: "Mesih'e yaptığım tanıklığın pek sık olmaması nedeniyledir ki; mutlu ve neşeli bir inanlı değilim."

Ruh'un verdiği güçle nasıl tanıklık yapabileceğine dair gerçekleri, toplantı sonrası onunla paylaştım. Tanrı'nın eli, onun yaşamına dokundu. Akşam döndüğümde, o gün Mesih'i birileriyle paylaşmanın verdiği neşe ile dolmuş; taşıyordu. Bir an önce Tanrı'nın yaşamına neler yaptığını anlatmak için sabırsızlanıyordu. İki genç üniversite öğrencisiyle Mesih'i konuştuğunu ve gözünde, Mesih'in giderek önceleri hiç bilmediği tarzda daha gerçek bir hale geldiğini anlattı.

Birçoğumuz her gün büyük bir zamanı dua etmekle, bazılarımız ise; Kutsal Kitap çalışarak geçirmektedir. Ama içimizde sevinç duymadan...İsa'nın Söz verdiği bol, bereketli yaşamı sürdürmeden.....

KUTSAL YAZILARIN GETİRDİĞİ BİR FORMÜL:

Bu trajik ve küskünlük yaratan soruna çözüm getirecek olan nedir? Yaşamınıza değişiklik getirebilecek, Kutsal Kitap'ta bulunan bir formülü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu çözüm yolunu izlediğinizde; bol, bereketli bir yaşamın tadına varacağınızdan ve daha önce hiç bilmediğiniz bir şekilde Tanrı'ya verimli olacağınızdan eminim.

Ancak bu formülü sizinle paylaşmadan önce dikkatinizi Luka'nın beşinci bölümüne çekmek istiyorum: Bu bölümde Rab'bin Galile denizi kıyısında büyük bir kalabalığa hitap ettiğini görmekteyiz. Suyun kenarında duran iki boş sandalı fark ederek; Simun Petrus'a ait olanına binmiş ve sandalda oturup, kalabalığa hitap edebilmesi için Petrus'un sandalı suya itmesini istemişti. İsa konuşmasını bitirince Simun'a: "Şimdi daha derin sulara açılalım. Ağlarına orada sal." demişti. Simun ise: "Üstat, biz dün gece sabaha kadar çalıştık. Ama tek bir balık bile yakalayamadık. Ama Sen bilirsin ! istersen tekrar deneyelim." karşılığını vermişti.

Bu kez ağları o kadar çok dolmuştu ki; neredeyse yırtılacaktı. (1)

İŞE İMANLA BAŞLAYIN:

Bazılarınız, Simun'un olduğu gibi kuşkucu; yıllarca insan avlamaya çalışmış ama yine de Mesih'e bir can bile kazandırmamış olabilirsiniz. Şimdi size bu Kutsal Yazıların getirdiği çözüm yolunu izlediğinizde; verimli olacağınız söylenmektedir. Kuşkulu durumunuzu anlayışla karşılayabilirim. Ancak şunu da hatırlınızdan çıkarmayın ki; Petrus da bütün geceyi avlanmakla geçirmiş ve hiçbir şey, hatta küçük bir balık bile yakalayamamıştı. Yine de Rab, "Derin sulara açılalım. Ağlarını orada sal." dediğinde boyun eğdi. İşte o zaman o kadar çok balık yakaladı ki; yükün ağırlığından kendisinin ve arkadaşının sandalı neredeyse batacaktı. Petrus ve balıkçı arkadaşları Yakup ve Yuhanna, İsa'nın kendileri için yaptıklarından o kadar büyük bir sevince boğulmuşlardı ki, ağlarını bırakıp O'nun peşinden gitmeye koyuldular.

Tarif edeceğim bu ruhsal formüle göre Mesih'i paylaşmanın sizi, düzenli ve devamlı bir şekilde verimli kılacağını sezeceksiniz. Ağınızı, Mesih'e kazandıracağınız canlarla doldurduğunuzda; bu yaşamın size verebileceği en heyecanlı, sevinçli ve ödüllendirici yaşantıya başlamış olacaksınız. Birçoğunuz Mesih'in öğrencilerinin yaptığı gibi, şu anki öğrenciliğinizi; iş ve meslek durumunuzun içinde bulunduğu ağları sizin kendi Kudusunuz ve

dünyanın uzak ülkelerindeki canları avlamayı içeren bu büyük macerada O'nun peşinden gitmek uğruna bir tarafa bırakacaksınız.

SEKİZ UNSUR:

Bu ruhsal formül sekiz unsuru kapsamaktadır. Bunlar dikkatli ve inançlı bir şekilde izlenirse; yaşamınızı ve Mesih'e olan tanıklığınızı değiştirecektir. Verimli bir Mesih inanlısı haline dönüşecek ve yaşadığımız sürece bu halde bulunmaya devam edeceksiniz.

1. Mesih inanlısı olduğunuzdan emin olunuz.
2. Yaşamınızda Tanrı'ya itiraf edilmedik günahınız kalmadığından emin olunuz.
3. Kutsal Ruh'la dolu olduğunuzdan kuşkunuz kalmasın.
4. Kendinizi Mesih'e olan imanınızı paylaşmaya hazırlayınız.
5. Dua ediniz.
6. Gidiniz ! Yola çıkınız.
7. İsa Mesih hakkında konuşunuz.
8. Tanrı'nın sizi kullanmasını bekleyiniz.

Şimdi bu konuların her birini dikkatle gözden geçirelim:

1. Önce Mesih İnanlısı Olduğunuzdan Emin Olunuz:

Bağlı bulunduğu inanç topluluğunda aktif olmasına karşın, Tanrı ile olan ilişkisinden emin olmayan milyonlarca iyi, düzgün ahlaklı, dinine bağlı insan bulunmaktadır. Örneğin: Öğrencilerimiz arasında ve toplumumuzda içten, kendisini bu işe adanmış üyelerden oluşan Mesih inancını yayıcı kuruluşlarımızda eğitim sırasında ortaya çıkan gerçeğin, bunların genellikle %10-25 kadarı Mesih'i kabul etmek için dua ettikleri ya da kurtuluşlarının güvencesini kazandıkları olduğu gösterilebilir.

Metodizmin kurucusu John Wesley bir din öğretici babanın oğlu, Oxfordtaki Kutsal Klubünün başkanı ve Amerikadaki kızıldelilere gönderilen bir misyoner olmasına karşın; gençliğinde, kurtuluşundan emin olamamaktaydı. İngiltere'ye dönüşünde Martin Luther'in Romalılar Mektubunun önsözü olarak iman üzerine yazmış olduğu eserinden söz edildiğini duyduğu Aldersgatedeki bir toplantıda, İsa Mesih'i tanımıştı. Tüm olanları otobiyografisinde açıklamıştı: "Yüreğimin şimdiye dek bilmediğim bir şekilde ısındığını hissettim. İçime öyle bir güvence geldi ki; bütün günahlarımı benden uzaklaştırdığını (benimkilerini bile) ve günahla-ölüm yasasından kurtardığını içimin derinliklerinde duydum."

Aldersgate'de kendisine olanlardan önce Wesley, Tanrı'nın kurtarışını yaptığı iyi işlerle kazanmak için çılgınca bir uğraşa girmişti. Ancak Tanrı'nın kurtuluş güvencesine orada, imanla kavuşmuştu.

İSA'YA KABUL ETMENİZ İMAN YOLUYLA OLUR:

Kuşkusuz dünyanın dört bir tarafında milyonlarca inanç topluluğu lideri, Wesley'in başından geçen sorunun aynısı ile boğuşup durmaktadırlar. Bu sorun: Kurtuluşlarını, yaptıkları iyi işlerle kazanmaya çalışmaktır.

Yine de Wesley'in sonunda yaptığını becerememiş; Tanrı'nın Mesih'i iman yoluyla kabul edeceğimiz vaadini hiçbir zaman anlayamamışlardır.

***"İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil; Tanrı'nın armağanıdır."* (2)**

Birkaç yıl önce, sadece iman yoluyla Mesih inanlısı olabileceğimiz gerçeği, İsviçre'nin Zürih kentinden bir karı-koca ile benim aramda canlı olarak yinelenmişti. Oğulları Hans, Los Angeles'teki Californiya Üniversitesinde meteoroloji üzerine doktora çalışmaları yaparken; Mesih inancına kavuşmuştu. Anniyle babası, çeşitli dinleri gözden geçirerek; yıllardır Tanrı'yı arayıp duruyorlarmış.

Hans Mesih'te bulduğu bu yeni imanı onlara yazarak, paylaşırken; kendisine bu konuda yardım eden benden söz etmiş. Hemen beni arayıp, randevu istediler. Anne, baba ve kızları; Mesih inanlısı olmak amacıyla büyük masraflara katlanarak, Zürich'ten Los Angeles'a geldiler.

Büromda konuşurken bir ara aile reisi bana: “Yıllardır Tanrı'yı arıyordum. Ama O'nu bir türlü bulamamıştım. Bir süre ateizm'i benimsemiştim. Doyuma ulaşamadım. Son yıllarda karım ve ben, dünyadaki tüm dinleri inceleyip, duruyorduk. Fakat olumlu bir sonuca varamamıştık. Yakın bir zamanda Yeni Antlaşmayı okumaya başlamıştık. Aslına bakılırsa İsa'nın Tanrı'yı tanımakla ilgisi olduğu kanaatine vardık. Kutsal Kitab'ı öğreten kişiye İsa'nın öğrenmek istediğimiz şeylerde bize yardımcı olabileceğini söyledik. Fakat bize fazla bir yardımı olmadı.”

ARAMANIN SONU:

“Mesih'i tanımakta ona nasıl yardımcı olduğunuzu anlatan Hans'ın o mektubunu aldıktan sonra, bize yardım edebilecek olanın siz olduğu sonucuna vardık. İşte bize neler söyleyebileceğinizi duymak için, büyük masraflara katlanarak kilometrelerce uçup geldik. Şimdi Hans'a söylediklerinizi bize de söylemenizi bekliyoruz.”

Eh, o an için nasıl bir duyguya kapıldığımı tahmin edersiniz. Bu karı-kocaya mükemmel Kurtarıcımız, diri Mesih'ten söz etmek için ne büyük bir fırsattı. Önce bir çember çizdim. Çemberin içine bir taht yerleştirdim. Sonra tahtın üzerine insanın kendi özünü (egoyu) oturttum. Onlara; Mesih İnanlısı olmak için yaşamlarının tahtını Mesih'e teslim etmek arzusunda olmaları ve O'nu Kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmeleri gerektiğini anlattım.

Kutsal Kitap diyor ki: “.....*Ama O'nu kabul edenlerin hepsine, O'nun adına iman edenlere Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.*”(3)

İsa diyor ki: “*İşte kapıda durmuş, kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim. Ben onunla ve o da Ben'imle birlikte yemek yiyeceğiz.*”(4) “İsa Mesih inanlısı olmak istiyorsanız; O'nu yaşamınıza davet etmeniz gerekir.” dedim. Aile reisi cevap verdi: “Bay Bright, ben bunu her gün yaparım. Aslına bakarsanız Mesih İsa'yı yaşamıma her gün; her fırsatta davet ederim.”

İşte şimdi durum karışmıştı. Zaten yapmakta oldukları bir şeye ben ne ekleyebilirdim ki?Sessizce dua ettim. “Rab'bim ! Söz'ün, imanla isteyenlere hikmet vaat ediyor. Şimdi ben bu insanlara ne söyleyeyim?”

Tam o sırada aklıma şu fevkalade vaat geldi: “*İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil; Tanrı'nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir.*”(5)

Mesih'i yaşamlarına davet etmenin yeterli olmadığını onlara izah ettim. “Tanrı, imanı onurlandırır. Sizin, O'nu içeriye girmesi için yaptığınız davet ise; O'nu onurlandırmaktan uzak. O'na onur veren şey, O'na kapıyı açmanız. Ve kapıyı açtığınız zaman da, O'nun içeri gireceğine dair olan vaadine iman ediyorsunuz. İsa'nın yaşamınıza girmesini milyonlarca kez dileyebilirsiniz. Ancak geleceğini vaad ettiği temellere inanmadığınız sürece, O'nun varlığını içinizde hiçbir zaman hissedemezsiniz. Bir iman ifadesi olarak O'ndan istediğinizde; geleceğine ilişkin verdiği Söz'ü tutacağına güvenebilirsiniz.”

Onlara, Mesih'i yaşamlarına bir kez daha davet etmelerini önerdim. Şayet bu kez yüreklerinin kapısını açarlarsa; O'nun içeriye gireceği vaadine inanmaları üzerinde durarak (6) sözlerimi şöyle sürdürdüm: “*O'nu kabul edenlerin hepsine, O'nun adına iman edenlere; Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.*”(7)

Tanrı'nın verdiği Sözlere ve O'nun bağlılığına güvenmelerini söyledim. Aile reisi oturduğu sandalyenin arkasına yaslanarak; sevinçli bir kahkaha attı. Adeta hayret, rahatlama, övgü, şükran ile dolmuş ve yıllardır aradığını bulmuş olmanın sevincini yansıtıyordu.

Daha sonra karısına dönerek; Almanca olarak tüm konuştuklarımızı ona da anlattı. Karısı da tüm anlattıklarına olumlu şekilde yanıtlar verdi.

Kurtarıcı ile tanıştılar. Ve O, yaşamlarına büyük bir değişiklik getirdi. Aynı gün geç saatlerde kızları ile de görüşme fırsatım oldu. O'nun da Mesih'i yüreğine aldığını görmek; Tanrım , ne büyük bir mutluluktu ! Tüm aile bireyleri Mesih'te birleşmişlerdi.

Daha sonra onları Zürih'te ziyaret etme fırsatı bulduğumda; Tanrı'nın her birinin yaşamlarında yaptığı mucizeleri dinleme imkanı da buldum.

KURTULUŞ GÜVENCESİ:

Seminer esnasında, en çok sevdiğim ve Müjde'yi paylaşan bir babanın oğlu olan; bir dostuma rastlamak beni oldukça sevindirmişti. Tanrı bilir bir ailede yetişmişti. Dua etmek için sık sık buluşurduk. Kutsal Kitap'tan binlerce ayeti ezbere bilirdi. Beni sürekli bir takım uğraşlara iten ve esinleme kaynağı olan; Tanrı'ya adanmış, disiplinli bir yaşamı vardı. Bazı günler ucuz yiyeceklerle perhize girerdi. Açıklamasını da şöyle yapardı: "Mesih uğruna görev yapan kuruluşlara daha fazla para ayırabilirsin."

Lisans için teolojik çalışmalarını bitirmiş ve doktorasına hazırlanırken; bir gün bana telefon ederek şöyle demişti: "Bill, biliyor musun? Ben artık bir Mesih İnanlısıyım."

Bu beni çok şaşırtmıştı. "Bildiğim en iyi Mesih İnanlılarından birisisin sen. Sanırım duygusal bir olayla karşılaştın."

"Hayır" dedi. "Mesih inancına yeni geldim." Geçen yıllar içersinde hiç kimseye söyleyemediği bir iç çatışma ve kararsızlık içinde bocalayışlarını anlattı. Mesih'i yaşamına defalarca davet ettiği halde; Mesih'in Kurtarıcısı olarak yüreğine gelişinden emin olamayışını ve kurtuluş güvencesini ilk kez yaşadığını belirtti.

SADECE GÖRÜNÜŞTE:

İlginç bir genç hanım, kadromuza katılmak üzere baş vurmuştu. Eşim ve ben bu hanımı çok beğenmiş ve Mesih öğretisinde çok yararlı olacağı kanaatine varmıştık. Mükemmel bir Mesih İnanlısı aileden geliyordu. Tüm öğrenim yıllarını, Mesih inancını benimseyen okullarda yapmış; toplumda aktivitesini Mesih İnanlı Kadınlar Birliğinde başkanlık yaparak sürdürmüştü. Hatta ve hatta; Mesih İnanlıları yayan büyük kuruluşlardan birinde, danışmanlık bile yapmıştı. Neşe saçan bu genç hanım, dinamik ve Mesih inancında aranılan tüm özelliklere sahipti.

Kadromuzdaki arkadaşlarla yaptığım bir eğitim konuşmasında; kurtuluşlarından emin olmayan ve Mesih inancını olduklarını ileri süren kişilerin gereksinimlerine gösterilecek hassasiyeti vurgulamıştım. Mesih'i kabul etmek için çok kereler dua etmiş olsalar bile; kurtuluşlarından emin olamayanlara, hiçbir zaman bir Mesih inancını gözüyle bakmamamız gerektiğini anlatmıştım. Konuşmaya katılan kişilere, kurtuluşlarından kuşku duyan kişileri; Mesih inancını olduklarına inandırmak için çaba sarfetmek gerektiğini söylemişim.

Bu gibi kişileri, hemen Mesih inancını kabul etmenin yanlış taraflarını anlattım. Onlarla, dua ruhu ile görüşmelerini ve kurtuluşlarının güvencesine yöneltmek gerektiğini açıklamıştım.

YAŞAMSIZ BİLGİ:

Bu konuşmanın sonunda, söz ettiğim genç hanım; bana şunları söyledi: "Ben şahsen kendimin Mesih inancını olduğumu zannetmiyorum ve kurtuluşumdan da her zaman kuşku duymuşumdur. Ruhsal konuları konuşmak için yıllardır çeşitli din öğreticilerine ve Mesih inancında olgun olduğumu düşündüğüm kişilere gittim. Onlara, Mesih inancını olduğumdan emin olmadığımı söyledim. Bana verdikleri cevap, hep şöyle oldu: 'İsa'nın Tanrı Oğlu olduğuna inanıyorsun değil mi?'"

Peki, Mesih'in haçta senin günahların için öldüğüne de inanıyor musun?...O halde sen bir Mesih inanlısın. Bu konuda endişe etme. Gel istersen bir dua edelim. Senin yapacağın şey, kendinin bir Mesih inanlısı olduğuna inanmaktır.'Ancak ben hiçbir zaman; Tanrı'nın dualarımı işitip işitmediğinden emin olamamışımdır. Çünkü Mesih'in içime girdiğini kanıtlayacak hiçbir şey yoktu. Korkarım Mesih yüreğime girmeden de ölüp gideceğim."

Tüm yaşamını Mesih inancına adanmış bu genç hanımla; o gün Tanrı'nın Müjde'sini paylaşma şerefine eriştim. Bu kez Kutsal Ruh, onun Tanrı'ya ve Söz'üne güvenmesini sağladı. İman yoluyla Tanrı'nın sevgisinin en değerli armağanını; Rab İsa'yı kabul etti. Yüreği sevinç ve şükranla doldu. O denli heyecanlanmıştı ki; bu sevincini paylaşmak için, tüm ailesini ve tanıdıklarını arayarak, olanları onlara da anlattı.

RUHSAL DOĞUŞ:

Büyük bir din bilgini, Yahudiler tarafından sözü dinlenen bir lider olan Nikodim'i bir düşünün !.... Gelenekleri gereği, günde dört kez dua etmek üzere sinagoga gidiyor; üç kez de evinde dua ediyordu. Buna rağmen İsa'nın yaşamında, kendisinde olmayan bir şey olduğunun farkına varmıştı.

Nikodim, İsa'ya şöyle dedi: *"Rabbi, Senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisiyle beraber olmadığı hiç kimse, senin yaptığın bu mucizeleri yapamaz."*

İsa ona şu karşılığı verdi: *"Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliğine giremez."*

Nikodim şaşkınlıkla: *"Yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi?"* diye sordu.

İsa ona dedi: *"Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur."*(8)

DEĞİŞMİŞ BİR YAŞAM:

Belki de henüz kurtuluş sevincini yaşamış değilsiniz. Yaşamınızda Mesih'in, hiç bir gerçekliliği yok. Mesih'in içinizde yaşadığının; Tanrı'nın çocuğu olduğunuzun farkına varmadığınız için, bunun kerametinden, sevinç ve güvencesinden yoksunuz.

Yıllarca aklınızın aldığı biçimde Mesih'e inanmış; inanlılar arasında aktif, iyi ahlaklı, inancına bağlı ve etrafınızdakilere göre de Tanrı'nın istediği yaşam tarzını sürdürüyor olabilirsiniz. Ama yine de, yeniden doğmamışsanız; sizde hiçbir değişiklik olmamıştır.

Bir tırtıl düşünün !....tozlar içinde sürünen, kılı bir kurtçuktan başka bir şey değildir o. Uçurmaya çalışsanız bile; bunu yapamaz. Kelebek kanatları taksanız; o yine de uçmayı başaramaz. Ama bir gün, bakarsınız o küçük tırtıl; vücudunu bir koza şeklinde dokur. Değişime uğrayarak; kelebek olur. Bir zamanlar tozlar içinde sürünürken; şimdi göklere uçan yeni bir yaratık olmuştur.

Ruhsal açıdan bizlerde de olması gereken işte budur ! Kişide ruhsal bir değişim olmalıdır. Bu da; İsa Mesih yaşamlarınıza girdiği ve içinizde yaşamaya başladığında olacaktır.

Kendi Kendini Kontrol Eden Yaşam

B - Tahtta olan ego ya da ölümlü kişilik
M - Yaşamın dışında tutulan Mesih

- - Sık sık uyumsuzluk ve küskünlükle sonuçlanan, kişinin kendisinin kontrol ettiği çıkarları.



Mesih'in Kontrol Ettiği Yaşam

M - Yaşam tahtında Mesih
B - Ego ya da kişinin kendisi tahttan indirilmiş.

- - Tanrı'nın planına uyumla sonlanan, ölümsüz Tanrı tarafından kontrol edilen kişinin çıkarları.



BÜTÜN BİR KİŞİ:

Mesih inanlısı olmak; en iyi şekilde evlilik bağı ile açıklanabilen, bütün bir kişinin bağlılığını içerir.

Uzun yıllar önce, dünyanın en harika kızı olduğumu sandığım genç bir hanımla tanıştım. Birbirimizi daha yakından tanıdığımızda; aşık olmuştuk. Ancak aklımızın yattığı, birbirimize hayranlık duyduğumuz veya duygularımızın iç içe olduğu ve birbirimizi sevdiğimiz için evlenmedik. İrademizle karar verdiğimizde; bir inanç görevlisinin karşısına geçerek, yasal olarak bu birlikteliğe “evet” dedik. Sonuçta; o ve ben, evlerimizi terk ettik. Üçüncü bir ev oluşturduk. Söylediğimiz “Evet”den sonra, duygusal anlamda; ne duvarlar sarsıldı, ne de kafamda şimşekler çaktı. Aslına bakacak olursak; ben kendimi, biraz miskin bile hissettim.

Aslında üç yıl nişanlılık devresinden sonra, “evet” derken; içimden sevinç çılgınlıkları atmak gelmişti.

Aradan geçen yıllar, karıma olan sevgimi arttırdı. Evlilik töreninden bu yana, geçen yıllar içinde; bilmem kaç kez ona, kendisini hala çok sevdiğimi söyledim. Sevgimi yinelememe rağmen, bir kez daha ona evlenme teklifinde bulunmadım.

İRADE BAĞLILIĞI:

İşte, bizlerin Mesih ile olan ilişkisi de böyledir. Mesih'e bağlılık; kişiliğimizi, mantığımızı, duygu ve irademizi içerir.

Mesih'e, Tanrı'nın Oğlu olarak mantık açısından inanmamız; haçta günahlarımıza karşılık bedel ödediğini bilmemiz, su ile vaftiz olmamız, inanlı topluluğunda aktivite göstermemiz, her gün Kutsal Kitap okumamız ve dua etmemiz....bunların hepsini yapıyor olmamız; yeterli değildir.

Kişi; iradesi gereği Tanrı lütfunun bu armağanını, sevgi ve bağışlamasını, Rab İsa Mesih'i kabul edene dek, Mesih inanlısı olmuş addedilemez. O'nu kabul ettiğimizde; yeni bir yaratılışa kavuşuruz. Tanrı'nın ailesine doğar ve sonsuz yaşamın tadına bakmaya başlarız.

(9)

“Tanrı, dünyayı öyle sevdi ki; biricik Oğlu'nu verdi.”(10)

İnsan arzuladığı bir armağanın kendisine sunulması anında; ne gibi bir tepki gösterir?

Hediyeyi veren kişiye teşekkür ederek, hediyeyi kabul eder. Tanrı'ya bağlılığınız arttıkça; kendi gereksinimlerinize yönelik bilgileriniz çoğaldıkça, yaşamınızın kontrolünü O'nun denetlemesine bırakmanız da kolaylaşacaktır.

Şimdiye dek Mesih'e: "Seni, Rab ve Kurtarıcım olarak kabul ediyorum !" dememişseniz; sizi, bunu yapmaya davet ediyorum. İsa şöyle diyor:

"İşte, kapıda durmuş; kapıyı çalıyorum. Eğer biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa; onun yanına gireceğim." (11)

O'ndan yaşamınıza girmesini isteyin. Sonra, verdiği Söz'ün yetkisine dayanarak; içinize girdiğinde O'na şükredin. O, asla yalan söylemez.

O'NA ŞÜKREDİN:

İsa Mesih'i kabul etmenin sonucunda; milyonlarca yaşam değişmiştir. O'nu yüreğinize aldıktan sonra; yaşamınıza girmesi arzunuzu yineleyerek, Rab'be hakaret etmeyin. Yaşamınızın geri kalan kısmını, O'na şükrederek geçirin. Sizinle her zaman birlikte olacağını vaat ederek (12), şöyle demiştir: **"Seni hiç boşa çıkarmam ve seni hiç bırakmam."** (13)

Bu gerçeği, ilimizde yapılan bir toplantıda vurgulamıştım. Toplantının sonunda yaşlıca bir hanım, gözyaşları içinde yanıma gelerek; şöyle demişti: "Geçen yıllar boyunca, Mesih'in yaşamına girmesini istemediğim bir gün bile olmadı. Fakat O'nun içimdeki varlığından hiçbir zaman emin olamadım. Şu andan itibaren; yaşamımın geri kalan kısmında artık hep O'na şükredecek ve şunu diyeceğim: 'Yüreğim Seninle dolu olduğu için, Sana şükrederim Rabbim. İçimde olduğunu bildiğimden; bundan böyle yaşamıma girmeni isteyerek, Sana hakaret etmeyeceğim."

Siz de bunu yapar mısınız? Yapmadınızsa; hemen şimdi vakit varken yapmalısınız. Bir an için durun. Şimdi edeceğim dua; kalbinizin arzularını dile getiriyorsa, siz de bu duayı yapın:

"Rab İsa, Sana ihtiyacım var. Yüreğimin kapısını Sana açıyor ve Seni, Kurtarıcım ve Rabbim olarak kabul ediyorum. Günahlarımı bağışladığın için, Sana teşekkür ederim. Yaşamımın kontrolünü benden al ve beni istediğin gibi bir kişi yap. Sana şükürler olsun."

2. Yaşamınızda, Tanrı'ya itiraf Edilmedik Günahınız Kalmadığından Emin Olunuz:

Eğer bazı günahlı tutum ve davranışlar, sizin Tanrı ile olan dostluğunuzu engelliyorsa; O, sevgisini ve yaşamını sizinle sürdürmez. Dolayısıyla da siz, neşe dolu bir Mesih inanlısı ve Mesih'e verimli bir tank olamazsınız. İbraniler mektubunun 10. bölümünde okuduğumuz üzere Mesih; Tanrı'nın günahlarımız için verdiği kurbandır. Eski Antlaşma; İsraililerin kurban edecekleri hayvanların kesilmesi, bu kanların günahlarını örtmesi amacıyla kanın, kurban taşına serpilmesi için hahambaşlarına getirdiklerini söylemektedir. Daha sonra Tanrı'nın zamanlaması ve amacının tamamlanmasıyla; Eski Antlaşma peygamberleri tarafından geleceği önceden bildirilen Rab Mesih, bizlerin uğruna ölmek için gelmiştir. Günahlarımızın bağışlanması uğruna, kanını çarımhta akıtarak; Tanrı'nın sunduğu tek çare olmuştur. Bundan dolayı artık; günahlarımız için kurban sunma gereği de böylece ortadan kalkmıştır. (14)

Mesih'in haçta yapmış olduğu işe, hiçbir şey ekleyemeyiz. Göz yaşlarımız ve kendimizi disipline sokma çabalarımız; O'nun çarımhta tam ve eksiksiz kurban oluşuna bir şey eklemiş olmaz. Mesih'in çarımhtaki ölümünü yaşamlarımızda anlamlı bir duruma getirmek için yapabileceğimiz tek şey; günahlarımızı itiraf etmek ve Tanrı'nın günahlarımız uğruna sunduğu tam, eksiksiz ve son olan kurbanı iman etmektir. Geçmişte, günümüzde ve gelecekteki tüm günahlarımız için Kutsal Kitap şöyle der:

"Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır."(15)

O, sadık ve adaletlidir.

ALLAH İLE HEMFİKİR OLUN:

“İtiraf” derken; neyi kastediyoruz?

Kutsal Kitap’ın orijinal dilinde “itiraf” sözcüğü; “*homolegeo*” yani “hemfikir olmak” ya da “aynı şeyleri söylemek” anlamlarını ifade eder.

Tanrı ile hemfikir olduğumuzda; ne yaparız?

Önce, yaptığımız şeyin yanlış olduğunu kabul ederiz. Allah, Kutsaldır. Hiçbir günah, O’nun huzuruna giremez. Tanrı günahı nefret ettiği halde; yine de günahkarı sever. Ne yaparsak yapalım; O bizi yine de sever. Ama Tanrı’nın günahı nefret ettiği de bir o kadar kesindir. İçimizde yaşayan Tanrı’nın Ruh’u : “ Senin bu davranışın ya da tutumun Ben’i üzdü !” diye fısıldadığında; yaptığımız şeyin hatalı olduğunu anlarız, bunun yanlış olduğunu kabul ederiz. Yani Tanrı ile hemfikir oluruz.

İkinci olarak; diğer günahlarımızın olduğu gibi, özellikle o günahımızın kefaretinin de çarımta ödendiğini kabul ederek; günahlarımızın tümü için ölen Mesih’e teşekkür ederiz. (17)

Üçüncü olarak; tövbe ederiz. “Tövbe” sözcüğünün orijinal anlamı, düpedüz “fikir değişikliği” demektir. Yani; günahlı tutumumuzu değiştiririz. Davranışlarımızdaki bu değişiklik, doğal olarak Kutsal Ruh’un bizleri olumlu kılan gücü ile gerçekleşir. Tanrı’yı hoşnut etmeyen davranış biçimimizden vazgeçerek; O’nu hoşnut eden şeyleri yapmaya başlarız.

Şöyle konuşmalara rastlarız bazen: “Mesih inanlısı olarak; günahımı itiraf etmeme gerek yok ki. Mesih beni zaten bağışlamıştır. İstedğim şekilde yaşayıp, istediğim şeyi yapabilirim. Hem bu dünyada, hem de öteki dünyada payıma düşen tüm güzelliklerden yararlanabilirim.”

Böylesi bir tutum, Kutsal Yazılara aykırı bir düşüncenin ürünüdür. Böyle düşünen ve konuşan kişi; belki de daha kurtarıcısı Mesih’i tanıyamıyordu bile. Yer ve zaman yeterli olursa; bu gibi Kutsal Kitap’a ters düşen düşüncelere sahip kişileri, Tanrı’nın bir zamanlar gayet iyi bir şekilde kullandığını aktarmak isterim. Fakat artık Kurtarıcının yolunda, O’nunla birlikte yürümeye devam etmeyen kişilerin yaşadıkları trajedik sonuçları da paylaşmak, acı da olsa; örnek teşkil etmesi açısından kullanabilirim.

GERÇEK KANIT:

Elçi Yuhanna, şöyle demektedir:

“Yavrularım (Ey küçük çocuklarım) bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba’nın önünde savunur. Kendisi günahlarımızı ve yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. O’nun buyruklarını yerine getirsek, O’nu tanıdığımızdan emin olabiliriz. ‘O’nu tanıyorum’ deyip de O’nun buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır ve kendisinde gerçek yoktur. Ama O’nun sözüne uyanın Tanrı’ya olan sevgisi gerçekten yetkinleşmiştir. Tanrı’da olduğumuzu bununla anlarız. ‘Tanrı’da yaşıyorum’ diyen, Mesih’in yürüdüğü yolda yürümelidir.” (16)

Bu yazılanlara göre; Tanrı’nın istediklerini yerine getirme arzusunda olmayan, ama Mesih inanlısı olduğunu söyleyen kişi Tanrı’nın çocuğu olup-olmadığından kuşkulananmakta haklıdır. Mesih’in haçtaki ölümünün, günahlarımızın bedelini ödediği bir gerçektir. O’nun kurban oluşuna ekleyebileceğimiz hiç ama hiçbir şey yoktur.

Fakat Tanrı bizlere Mesih aracılığıyla baktığında; Kendi görüş açısı ile doğru olan bu durum, yalnızca günahlarımızı itiraf ettiğimizde gerçeğe dönüşecektir.

Günahını kabul etmeyen, itiraf edip; Tanrı’nın hoşnut olmadığı davranışlardan kaçınmayan kişi, suç işlemiş olacağından keder ile yüklenecektir. Tanrı’nın kendisi ile iş birliği

yapamayacağı kadar ruhsal olarak yoldan çıkmış ve boşuna uğraşan bir kişi olacaktır. Dua edecek; ama bu duaları karşılıksız kalacaktır. Hatta Mesih'i başkalarıyla paylaşmaya çalışacak; fakat kimse buna yanıt vermeyecektir.

İnsan Tanrı'nın Kutsal Ruh'unu üzerken; kutsal bir yaşam sürmesi olanaksızdır. Yine de insanın günahını kabul etmemesi, tanrısal disiplinle sonuçlanacaktır. Tanrı çocuklarını çok sevdiğinden; itaatsizlikte bulunanları azarlar, hatalarını düzeltmeleri için terbiye eder. Kutsal Yazılar şöyle der:

“Eğer yüreğimde haksızlığa yer veririm, Rab beni işitmez.” (18)

Tanrı'nın Ruh'u, günahınızın üzerine parmak bastığı anda; bu günahınızı itiraf edin ! Ruhsal solunum yapın. Günahlarınızı itiraf ederek, kirlenmiş olan nefesi dışarı vermek gibi, dışarı vrein. Kendi düşünce ve duygularınızı incelemekten kaçının.



İnsanın Kendisini Kontrol Ettiği Yaşam:

B - Tahttaki ego ya da ölümlü kişilik

M - Tahttan indirilmiş Mesih

- - Sık sık uyumsuzluk ve küskünlükle sonuçlanan kişinin kendisinin kontrol ettiği çıkarları

Günahı arayıp, durmayın. Ancak Kutsal Ruh'un size, yapmış ya da yapmakta olduğunuz bir şeyi fark ettirdiğinde; bunu itiraf etmekte gecikmeyin. Rab'bimize yaraşır bir şekilde tanıklık etmek ve kutsal bir yaşam sürmek için; günahlarımızı itiraf etmemiz şarttır.

3. Kutsal Ruh'la Dolu Olduğunuzdan Kuşkunuz Olmasın:

Mesih'e yapacağımız tanıklıkta verimli olmak için; Kutsal Ruh'un bütünlüğünü iman yoluyla almamız gerekmektedir. Kutsal yaşamlar sürmeyi bekliyorsak, Kutsal Ruh'la dolu olduğumuzdan kuşku duymamız çok önemlidir. Tanrı'nın çocukları olarak bizlere verilen gücü alıp; kullanmalıyız.

Ruh ile dolmak ve Ruh'un bizi kontrol etmesi için; O'nu davet etmemiz gerekir. Yaşamımızda görünmesi ve verimli tanıklıklar yapabilmek için; bize güç vermeye devam etmelidir.

Bu iki ayetteki sözcükler, çok önemlidir. Önce “Emir” sözcüğünü hatırlayalım !

Efesliler 5:18 “Şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır. Bunun yerine Ruh'la dolun.”

Demek ki; bu yaşam yolunda Kutsal Ruh tarafından kontrol edilmeli ve güçlendirilmeliyiz. Bu, her inanan kişiye atfedilmiş bir EMİRDİR. Bu emir yalnızca Müjde'yi duyuranlara, önderlere veya imanda önde gelen kişilere değil; Mesih'e iman eden herkese verilmiş bir EMİRDİR.

EMİR VE VAAD:

Bu durumda Tanrı'nın EMİRİ ile VAADİ arasındaki ilişki, 1.Yuhanna 5:14-15'te bulunmaktadır.

“Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki; O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz.”

Tanrı'nın EMİRİ ve VAADİ temelinde, yaşamımızın yönünü Mesih'e teslim etmeyi arzulamaktaysanız; iman yoluyla Tanrı'nın Kutsal Ruh'unun bütünlüğünü alacağımızdan, sizi dolduracağını bilmekte güçlük çekmezsiniz.

Rab İsa öğrencilerine ve onlar aracılığıyla da bizlere şunları söylemiştir:
“Ben de Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanuncaya dek kentte kalın.”(19)

Sonra göğe yükselmeden önce söylediği sözlere bakalım:

“Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs’te, tüm Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız.” (20)

Şimdi de, dünyanın ileri gelen devletlerinin yarısından fazlasını teşkil eden kadromuz personeline: “Kutsal Ruh’la dolduğunuzu, hiçbir kuşkuya yer vermeden bilmediğiniz sürece; göreve gitmeyiniz !” diyoruz.

Mesih için yapılmış hizmetlerde Kutsal Ruh’un gücü yoksa; bu, Tanrı’yı hoşnut etmekten uzaktır. Kendi gücümüzle ve enerjimizle O’nun için yapılan hizmetler, zaman harcamaktan öteye gidemez ve O’nu onurlandırmaz. Böylece Mesih’in yargı gününde, yanıp-kül olarak; ruhsal odun, saman ve kırılmış ot oluştururlar. (21)

HİZMET İÇİN HIZLANMA:

Kutsal Ruh’la dolmak bizi; Mesih’in tanıkları olarak hizmet etmeye hazırlar. Büyük bir heyecan deneyimi gerektiği düşüncesine kapılmak gibi bir hata yapmayın. Doğrusu şiddetli duygular, çok tehlikeli olabilir. Yere bir teneke benzin döküp; kibriti ateşleyin. Oluşan şey; alev ve dumandan başka bir şey olamaz. Ayrıca ortada da hiçbir şey kalmaz. Heyecan verici ama ziyan olmuş bir durum.

Bazı kişiler duygularına öylesine bağlıdırlar ki; başlarından mutlaka bir şeyler geçmesini beklerken, gerçekte Tanrı’yı küçük düşürürler. Kutsal Kitap şöyle diyor:

“Doğru kişi, imanla yaşayacaktır.”(22)

“.....İmanla yapılmayan her şey, günahdır.” (23)

Şayet duygusal bir yaşantı aranıyorsa; iman kavramı boşa çıkar.

İçimde çok büyük bir heyecan olmadan da; kürsüden ya da bire bir olarak insanlarla konuştuğum olmuştur. Çoğu kez yoğun seyahatlerden ve yeterince dinlenememekten ötürü; bitkin vücudum ve karışmış aklımla konuşmaya çalışırken, itiraf etmediğim günahlarım yoksa, Tanrı’nın bütünlüğünü iman ederek istediğimde, Ruh ile dolduğumu bilirim. Duygularıma değil; Söz’e bağlı kalmayı yeğlerim. Yani EMRİNE ve VAADİNE.

Günahlarınızı itiraf ederek nefes verdiğinizde; Tanrı’nın verdiği gücü iman yoluyla aldığınızda, nefes alarak “ruhsal solunum” yapmaya devam ettiğiniz sürece, yaşamınızın geri kalan kısmında sürekli olarak Ruh ile dolu olduğunuzu imanla bilmeniz mümkündür. Tanrı EMREDİYOR: “Ruh’la dolun !”. İradesine uygun herhangi bir şey istersek; bizi duyacağımı ve yanıtlayacağımı VAADEDİYOR.

KONTROLÜ TESLİM ETME:

Şu anda Ruh ile dolu olmadığımızı fark ediyorsanız; hemen şimdi dua edebilirsiniz.

“Rab İsa, yaşamımın kontrolünü Sana teslim ediyorum. Hiçbir şeyi, kendime saklıyor değilim. Yaşamımın kontrolünü ellerine al. Efendim ve Rab’bim olmanı istiyorum. İman ederek; Kutsal Ruh’un bütünlüğünü alıyorum.”

Bu duayı ettiyseniz; emri gereği ve verdiği Söz’ün yetkisiyle, hemen o an Kutsal Ruh ile dolduğunuzu fark edebilirsiniz. Bunu bilmeniz iman yoluyla olur; duygularla değil. Sadece ve sadece Tanrı’ya ve O’nun Söz’üne güvenmekle gerçekleşir. Şunu unutmamalısınız ki; sağlam duygular, iman ederek yaşadığınızda ve Kutsal Ruh’un verdiği güçle Mesih’teki imanınızı başkalarıyla paylaştığınızda oluşur. Çünkü İsa, Kendine itaat eden herkese, Kendisini bildireceğine Söz vermiştir. (24)

4. Kendinizi, Mesih'e Olan İmanınızı Paylaşmaya Hazırlayınız:

Dünyanın her tarafında bulunan ve Mesih inancını yayan kuruluşlarımız; öğrenci, inanç önderleri ve konu dışındaki kişileri birkaç saat içinde yetiştirmektedirler. Bu kişilere, zafer dolu yaşamlarını nasıl sürebileceklerini; yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olarak Mesih'e olan tanıklıklarında nasıl verimli olabileceklerini eğitmeye yönelik konularda hazırlanmışlardır.

Din öğretisinde bulunan seminerlerden bazılarını, Kutsal Kitap'ı öğretici ve Mesih inancını öngören diğer öğretim kurumlarını kullanıyor olmasına şükrediyorum. Tanrı'nın sizi kullanması için; uzun yıllar süren bir öğrenimden geçmenize gerek yoktur. Herkes Mesih inancını yayma yeteneğine sahip olmayabilir. Ama her inanlı, Mesih inancını yayma çalışmalarına çağırılmıştır. (25)

Hepimizin kelimelerle ifade edilemeyecek güzelliklere sahip olan Rab'bimizi tanıtmak, O'na tanıklık etmek önceliği ve sorumluluğu vardır. Matta 28:18-20'deki, Mesih'in "Büyük Görev" olarak verdiği işler; tüm Mesih inanlıları içindir.

Birkaç saatlik sıkı bir eğitimden geçtikten sonra, Ruh ile nasıl yürünebileceğini, Mesih'e olan imanınızı sadece 4RK. ve konuyla ilgili yazılmış diğer birkaç eseri sunarak; İsa Mesih'i etkin bir şekilde başkalarıyla NASIL paylaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bazı inanlılar, diğer kişilerden daha verimli olabilirler. Dostlarınızdan bazısı, Rab İsa'ya sizden daha fazla canları kazandırabilirler. Bundan dolayı üzüntüye kapılmayınız. Şunu bildiğinizde; eminim rahatlayacaksınız: Mesih inanlısı birinin tanıklığıyla, Mesih'e gelen kişiler; bu gelişlerini bizleri verimli kılan ve tek güç olan Kutsal Ruh'un yardımcılığıyla gerçekleştirmektedirler.

Mesih'te kalmak; yaşamımızı kontrolü altına almasına razı olmak, bedenlerimizde dolaşmasına, bizlerin aklıyla düşünmesine, yüreğimizle sevmesine ve dudaklarımızla konuşmasına izin vermek, bizim sorumluluğumuzdur. Bunları yapan kişilerin yaşamlarını değiştirecek olan O'dur. Bir dalın asmada kalması gibi; bizler de O'nda kalmaya mecburuz. O, bizlerin sayesinde meyveler oluşturacaktır. Mesih'i izlemek, bizlerin sorumluluğu; bizleri insan avcılarını yapmak da, O'nun sorumluluğudur.

Yaşadığımız bu dünyada O'nun; bizimkilerden başka elleri, dudakları, ayakları yoktur. O'na boyun eydiğimizde Tanrı; dünyayı Mesih'e kazandırabilmek için melekleri değil, bizleri kullanma yolunu seçmiştir. Bizleri kullanan O'dur. Buna güvenebiliriz. TANIKLIK ETMEDEKİ BAŞARI; KUTSAL RUH'UN GÜCÜ İLE PAYLAŞIM YAPMA VE SONUÇLARI TANRI'YA BIRAKMADA YATAR. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın !

5. Dua Ediniz:

Kutsal Kitap bizlere; Tanrı'nın, hiç kimsenin yok olmasını istemediğini ve bunun için de kişilerin tövbe etmesi gerektiğini bildirir. (26)

Üstelik; Tanrı'nın iradesine uygun her ne dilersek bizi duyacağına ilişkin verdiği Söz'e sahibiz. Bizi işittiğine göre de; isteğimize karşılık verir. (27)

O halde sevdiklerinizin, dost ve komşularınızın Mesih'e gelmelerini istiyor musunuz? Bu durumda bir dua listesi yapın. Onların Tanrı'ya gelmesi için dua etmeye başlayın. Tanrı, Kendisini yalanlamayacaktır. Zira O'nun Söz'ünün yetki ve bütünlüğüne sahipsiniz.

Daha sonra Kutsal Ruh'un verdiği güçle, Mesih'e olan imanınızı; sevdiğiniz ve dostlarınızla paylaşın. Tanrı'ya, onları Mesih'e çekeceğine iman ederek şükredin !(28) Mesih'e gelmelerini arzu ettiğim kişiler için, günlerce dua edip; gözyaşı döktüğüm olmuştur. Ve bir gün Tanrı'nın, onların yok olmalarını istemediğinin farkına vardım. Zira onları, benim sevdiğimden daha fazla seviyordu. Böylece onların Mesih inancına gelmeleri için, Allah'a şükürler sunmaya başladım.

TANRI SÖZ VERMİŞTİR:

Bazıları için henüz, o gün gelmemiş olabilir. Fakat artık ağlamıyorum. Çünkü bir gün Mesih'e gelebileceklerinin güvencesi, göz yaşlarımı dindirdi. Bunun için seviniyorum. Tanrı vaad etmiştir ve O, yalan söylemez. Bazı kişilerin Tanrı'nın dualara yanıt vermesi yolundaki görüşlerime katılmadığını biliyorum. Allah'ın üstünlüğünü ve insanın özgür iradesini kabul ediyorum.

Fakat Kutsal Kitap'ta geçen şu sözleri bilmek; benim ve herkes için yeterlidir:

“İmansızlıklarından ötürü İsa orada pek fazla mucize yapmadı.”(29)

“Ey Kudüs ! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşıyan Kudüs ! Bir tavuk, civcivlerini kanatları altına nasıl toplarsa, ben de kaç kez çocuklarınızı öylece toplamak istedim, ama siz istemediniz.” (30)

“Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz, meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki, benim adıyla Baba'dan ne dilerseniz size versin.” (31)

Bu sözlerin geçtiği bölümler daha ziyade kişinin kavramasına yönelik olduğundan; değişik yorumlara uğramaktadır. Dolayısıyla tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Fakat Kutsal Kitap'ta tamamen açık ve kolayca anlaşılabilen bölümler de bulunmaktadır.

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik (tek) Oğlunu (bile) verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin (ederse; güvenir, sarılır, yaslanırsa) hiç biri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.” (32)

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar ! Bana gelin....” (33)

“Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkarken; Mesih bizim için öldü.” (34)

“Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.” (35)

“O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister.” (36)

RUH'TA DUA EDİN:

Kutsal Yasa'yı duyan herkesin Mesih inancını olacağını öne sürüyor değilim. İnsanların Mesih'e gelmesi ve onlara Mesih'i paylaşmak; onlar için dua etmek, bizim sorumluluğumuzdur. Yalnızca Tanrı, Ruh'u ile insanların yüreklerinde iman oluşturabilir ve yaşamlarını değiştirebilir. Ama Tanrı'nın, ruhsal kişilerin sevdiği ve diğer kişiler için ettiği dualara cevap vereceğini akıldan çıkarmamak önemlidir.

Bu nedenle, dünyadan aldığı zevklere önem veren bir kişinin: “Rabbim herkesi kurtar!” tarzında rasgele yaptığı derinliği olmayan bir duanın, yerine gelebileceğini beklememeliyiz. Başkalarının canları ile ilgileniyor ve Tanrı'nın dualarınızı karşılıksız bırakmamasını istiyorsanız; Ruh'un sizi gönderdiği yoldan yürüdüğünüzden ve Ruh'la dolu olarak dua ettiğinizden emin olmalısınız.

YÖNLENDİRİLMİŞ DUA:

Aklınızdan şu soru geçebilir: “Kutsal Ruh'un kudreti ve kontrolü altında dua ettiğimde; istediğim herkesi, Tanrı'nın Kendisine çekmesini bekleyebilir miyim? Eğer bu

mümkünse; herkes için dua ederek, sokakları dolaşmaya ve hastane koğuşlarını ziyarete başlayabilirim.”

Hayır, demek istediğim bu değil. Ruh'ta yürüdüğünüz sürece, içinizde yaşayan; kaybolmuşları aramak ve kurtarmak için gelmiş olan, aynı zamanda bütün insanların içinden geçenleri bilen Rab İsa, belirli kişiler için dua etmek üzere sizi yönlendirecektir.

Filipeliler 2:13'e göre: **“Çünkü Kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz, hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır.”**

Böylelikle, Tanrı'nın Ruh'unun yolunda yürüyüp, O'na dua ettiğinizde; O'nun belirlediği biri için dua etmenizi bildirdiğinde, verdiği Söz uyarınca o kişinin Mesih'e geleceğinden emin olabilirsiniz.

Peki, o halde bu verdiği Söz nedir?

“Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, O'nun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre, O'ndan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz.”(37)

“.....ama (Tanrı)size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.”(38)

Şu soruyu düşünün: “Eğer en çok, imanımız O'nu onurlandırıyor ve hoşnut ediyorsa; bunların hangisi O'nu memnun edecektir?:

a)Sevdiklerimiz için döktüğümüz gözyaşları ve yakarışlar mı?

b)Yoksa ettiğimiz duaya inanarak, o kişilerin Mesih'e geleceklerini istemiş olduğumuz; Tanrı Söz'ünün vaadi gereğine şükür ve övgülerimiz mi?”

TANRI'NIN ZAMANLAMASI:

Bir dikkat vurgulaması: Tanrı'nın zaman uygulaması her zaman, sabırsız bir insanınkiyle aynı değildir. Size kendileri için dua etmenizi belirledikleri kişilerin ruhsal gelişimleri ve kurtuluşları için; O'na güvenmeye ve şükretmeye devam edin ! Fakat sadece insanların kurtuluşu için dua ederek; ettiğiniz duaları sınırlamayın.

Bu kişiler Mesih'e geldiklerinde ve O'nun öğrencisi olduklarında da; iman hayatları süresince bile, dualarınıza ihtiyaçları olacaktır.

Yuhanna 17:9'da, dua eden Rabbimizin verdiği örneği izleyin:

“Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için istekte bulunuyorum.” (39)

Pavlus ve Yeni Antlaşma'nın diğer yazarları; zaman zaman kendileri için olduğu kadar, diğer inanlılar için de dua ediyorlardı.

Bir dua listesi yapın ya da bir dua günlüğü bulundurun. Mesih inancında olan ya da olmayanlar için, belirgin bir şekilde adlarını söyleyerek, olmasını istediğiniz olayları da belirterek dua edin. Tanrı dualarınıza cevap verdikçe; bu değişik olayları ve tarihleri bir kenara yazın.

6. Gidiniz !

Başkalarına giderek; Mesih'ten söz edin !Kişilerin size gelmelerini beklemeyin. İyi Haber'le, siz onlara gidin !

Hepimizin karşılaştığı ve tanıklık ederken aşılması gereken en büyük engellerden biri; gitmek üzere yola çıkmaktır. Özür aramaya gelince; çokça bulunur: “Çok işim var.” ya da “Kutsal Ruh'un beni birilerine yönlendirmesini bekliyorum.”

Kutsal Ruh'un bizi yönlendirmesini ya da götürmesini beklememize gerek yoktur. Rab'bimiz İsa Mesih bizlere; bütün insanlara giderek, onlara Müjde'yi duyurmamızı çoktan emretmiştir.

Yaşamlarımızdaki en büyük olay, İsa Mesih'i tanımak; başkaları için yapabileceğimiz en büyük olay ise, onların da Mesih'i tanımalarına yardımcı olmaktır. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın ! Eğer bu doğruysa; öncelikle yapmamız gereken işleri oturup, yeniden düşünmeliyiz.

Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?

Her gün, Mesih'i başkalarına paylaşmak için zaman ayırmalısınız.

Bazılarınızın utangaç bir yapıya sahip olması, cesaretinizi kırabilir. Başkalarına Mesih'i tanıtmak; her zaman kolay olmayabilir. Fakat İsa Mesih, kaybolanları arayıp, kurtarmaya gelen olduğundan; bizlerin yapacağı şey sadece O'ndan cesaret vermesini dilemek olacaktır.

Birisi ile birkaç dakikalığına bile olsa; yalnız kaldığım zamanları, Tanrı'nın Sevgi ve Müjdesini paylaşabilmek adına tanrısal bir randevuda gibi hissederim. Daima Mesih'e bağlanmak isteyen kişileri O'na getirmek için fırsat aradığım halde; bazıları O'nu Kurtarıcı ve Rab olarak kabul etmek istemezler. Bu gibi durumlarda asla cesaretimi yitirmem. Bu, Tanrı'nın sorumluluğunda olan bir şeydir. Ama o kişilere Tanrı'nın Müjde'sini ve Sevgisi, içtenlikle anlatmak da; benim sorumluluğumdur. Mesih'i başkalarıyla paylaşmak; her inali için yaşamının kopmaz bir parçası olmalıdır.

Her sabah kalktığınızda; içinizde yaşadığı için, Rab İsa'ya teşekkür edin. Gün boyunca karşılaşılabileceğiniz her fırsatta O'nun sevgi ve bağışlamasından söz etmek için dudaklarınızı kullanmasını dileyin.

7. İsa Mesih Hakkında Konuşunuz:

“Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tüm bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz.” (40) diyor Pavlus.

Dostça bir ilişki kurabilmek ve tanışabilmek amacı dışında; havadan sudan şeyler konuşarak vakit kaybetmeyiniz. Tanrı'dan; konuşmalarınızı Oğlu'nun tanıtılması konusuna getirmesini bekleyerek, dua ediniz.

Birçok Mesih inancısı, başkalarını; inanç topluluklarına katılmaya teşvik eder. Bu, daha sonra atılacak, önemli bir adımdır. Ancak insanları Mesih'e kazandırmaktan uzaktır. Kiliseye gitmenin karşısında olan birçok insan vardır. Şayet Kurtarıcımız için onlara erişmeye çalışacaksak; onlarla kilise hakkında değil, Kurtarıcımız hakkında konuşmalıyız. Mesih'i kabul ettikten sonra bu kişilerin çoğu, inanç topluluklarında aktif bir duruma gelmeyi kendiliklerinden isteyeceklerdir.

İnsanları; Kutsal Kitap'ın, “Tanrı Söz'ü” olduğuna inandırmaya çalışmayın bile. Sizin, Kutsal Kitap'ı kanıtlamanıza gerek yoktur. Onu sadece kullanın. Ona inanmadıklarını söyleyen kişilere bile, Kutsal Kitap'ı kullanmalısınız. Söz'ünü onurlandıracağını, Tanrı bize vaad etmiştir. (41) İnsanlarla Kurtarıcı hakkında görüşürken; birçoklarının, Koloselilerin başına geldiği gibi, daha ilk görüşmenizde Mesih'i kabul etmeye hazır olduklarının farkına varacaksınız. (42) Belki bazılarının “olgunlaştırılmaya” ihtiyaçları olabilir. Konuştuğunuz kişilere karşı, dua ruhu içinde; duyarlı olunuz.

OLGUN MEYVA:

Genç bir delikanlıyken; amcamın şeftali bahçesinde dolaşırdım. Her zaman olmamış meyveleri bırakır, olmuşları toplardık. İki gün sonra aynı bahçeye geldiğimizde; ham olan meyvelerin de olgunlaştığını fark ederdik.

Bu durum Mesih'e olan tanıklıklarımız için de geçerlidir. İnsanlara karşı olan duyarlılığımızı elden bırakmamalıyız. Mesih'i kabule hazır, olgun durumda olan kişilerin yanı sıra; henüz hazır olmayan kişilerin de bulunabileceğini unutmamalıyız. Bu kişiler, henüz olgunlaşmamış meyve örneğine benzetilebilir.

TARTIŞMAKTAN KAÇININ:

Henüz hazır olmayan kişilerle tartışmaya girmeyiniz. Onları sinirlendirmekten, sert konuşmaktan, küçük düşürmekten ve bir karar vermeleri gerektiği gibi zorlamalardan uzak durunuz. Kişilerin kendilerinin okuması için, uygun bir şeyler veriniz. Yanlarından uzaklaşırken, dua ediniz. Onlarla tekrar görüşme imkanı yaratınız. (Tanrı buna fırsat verdikçe) Ancak bu arada da olgunlaşmış olanları aramayı da ihmal etmeyiniz.

Bu kişiler, etrafınızda dolaşıp durmaktadırlar. Yürekleri Kutsal Ruh tarafından şimdiden hazırlanmış binlerce, hatta milyonlarca insan; Mesih'i kabul etmek için beklemektedirler.

Geçenlerde yaptığım bir uçak yolculuğunda, ruhsal olarak olgunlaşmış iki kişi ile görüşmüştüm. Bunlardan birisi, Mesih'i Kurtarıcısı olarak kabul eden 80 yaşında bir hanım, diğeri ise; Mesih'in Tanrı Oğlu olduğuna ve günahlarımız için öldüğüne inanmış, fakat bazı kişisel uğraşları nedeniyle O'na bağlılığını sürdürememiş büyük bir şirketin başkanı olan beydi.

Aynı yolculukta, Cornell Üniversitesi öğrenci ve çalışanlarına yaptığım bir konuşmanın sonunda; büyük bir işin başında bulunan bir adam bana gelerek şöyle dedi: "Oğlumu ziyarete gelmişim. O, Mesih'i altı ay önce kabul etti. Ona ruhsal açıdan yardım ettiğiniz için teşekkür etmek istedim."

Kendisinin Mesih'i kabul edip-etmediğini sorduğumda ise; etmek istediğini beyan etti. Başlarımızı öne eğerek; dua ettik. Mesih'i yüreğine aldı ve yaşamını O'nun ellerine teslim ettiğinde, oğlu çok büyük bir sevinç içindeydi.

Kaldığım otelde temizlikçi olarak çalışan bayan da, Mesih'i kabul etmek istediğini söyledi. Onun için de dua ettik. Taksi şoförünün, genç bir balık tutma öğretmeninin ve babasının duaları da gerçekleşti. Amerika'da ve diğer ülkelerde, gittiğim her yerde, üniversite kampüslerinde veya inanç konusu dışında olan insanların arasında; Mesih'e içten gelen bir istekle karşılık veren çok kişi ile karşılaştım.

MESİH'E KONSANTRE OLUNUZ:

Günümüzde sayıları gittikçe artan Mesih inanlıları, Kutsal Ruh'un verdiği güçle Mesih hakkında konuşmak üzere eğitildiklerinden; başkalarını Kurtarıcımıza tanıtmada, Tanrı tarafından sürekli kullanılmaktadırlar. Yersiz tartışmalara girmeyerek; işlerini aksatmamaktadırlar. 4 R.K. kitapçığı, işte bu yüzden çok etkindir. Böylece dikkatimizi Rab'den uzaklaştıracak başka yönler çekmeden, konuşmamızın ağırlığının Mesih'in kişiliğinde kalmasını sağlar.

Tutumlarında Tanrı'ya karşı olan, bir yığın insan bulunmaktadır. Din konusuyla uzak veya yakından ilgilenmeyi hiç istemezler. Ama yine de bu gibi kişilere Mesih'ten söz ettiğimizde; bizleri cevapsız bırakmazlar. Avusturalya'da bindiğim taksinin şoförü bana şöyle demişti: "İkinci Dünya Savaşında, dinle ilgili ne varsa hepsinden vazgeçtim. İnsanların birbirlerini öldürmesine izin veren bir Tanrı ile işim yok benim." Ona şöyle cevap verdim:

"Dur bir dakika ! İnsanların sorumlu olduğu bir şey için, sen tutmuş Tanrı'yı suçluyorsun. Kişilerin birbirinden nefret etmesinin, birbirini öldürmesinin, hırsızlık yapmasının sebebi; kendi içinde taşıdığı kötülükten, yani günahtan kaynaklanır."

Ona, insanın Tanrı'yı araması, Tanrı'nın Kendisini Mesih'te açıklaması, kısacası Mesih inanlı olmakla din arsındaki farkı izah ettim. Adamcağıza, Mesih'in kişiliğine ilişkin konuştukça; tutumunun değişmeye başladığını gözlemledim. Çok geçmeden benimle birlikte dua etmek ve Mesih'i kabul etmek istediğini söyledi.

GÖSTERİLEN KARŞILIĞI CESARETLENDİRİN:

Tanrı'nın sizi kullanmasını istiyorsanız; havadan-sudan şeylerden söz etmeyin. Kurtarıcı hakkında konuşun. Yaşamlarına davet etmeleri için insanları cesaretlendirin. Kişilere Kutsal Yasa'ya karşılık vermeleri için şans tanıyana kadar, Mesih'i tam anlamıyla tanıtma işini gerçekleştirmiş sayılmazsınız. Mümkün olan her yerde 4 R.K. kitapçığından yararlanın. Bu sizin Yasa'yı anlatmanızı kolay ve anlaşılabilir hale getirecek. Dolayısıyla paylaştığınız kişinin de aynı kitapçığı sevdikleri ve yakınlarıyla da paylaşımını sağlayacaktır. Binlerce Mesih inanlısı, başkalarına Kurtarıcımıza gidiş yolunu bu şekilde ulaştırmaktadır.

8. Ortaya Çıkacak Sonuçları Bekleyiniz:

Mesih'le ilgili konuşma yaparken insanların, olumlu düşünce esasına dayanarak değil; Tanrı'ya, Sevgisine, Üstünlüğüne ve hiç kimsenin yok olmasını istemeyişine, tövbe etmeleri yolundaki vaadine olan güvencemizden kaynaklanarak; karşılık vermesini bekleyin. Kaybolanları arayıp kurtarmak için gelen Rabbimiz; bizleri Müjde'yi gidip herkese vermemiz ve her millettten öğrenciler edinmemiz için görevlendirdiğinden; kişilerin karşılık vermesini bekleyin. Cennet ve yeryüzündeki bütün yetkilere sahip olduğunu öne sürmüş ve öğrencileriyle diriliş varlığında her zaman beraber olacağını vaad etmiştir. O, ilk yüzyılda olduğu gibi; günümüzde de içimizde aynı varlık ve kudretin olduğundan eminiz. Rabbimizin bu iddia ve vaadlerine dayanarak; Kenisine güvenen bütün sadık tanıklarının onurlandırmayacağı, aklın alacağı bir şey değildir.

Mesih'in öğrencileri şiddetli ve bazen de acı karşı koymalarla karşılaşırken; Mesih inanlı hareketin Pavlus'un Selanik'teki inanç topluluğuna gönderdiği mektupta ifadesini bulduğu gibi hayret verici bir gelişime uğradığını göz önünde bulundurmamak, hayli ilginçtir. "Çünkü yaydığımız Müjde size yalnız sözle değil; kudretle, Kutsal Ruh'la ve tam bir güvenle ulaştı. Nitekim biz aranızdayken sizin yararınıza nasıl yaşadığımızı bilirsiniz."

OLUMLU OLUN:

Olumsuz bir tutum içersinde başkalarına yaklaşan birçok Mesih inanlısı bulunmaktadır. "Sen Mesih inanlısı olmak istemiyorsun, öyle değil mi?"

Bu gibi insanlar, olumsuz tutumlarıyla istemeyerek; başkalarının Mesih'e olan gereksinimlerini dile getirmelerini önlemiş olurlar. Tanrı'nın Mesih'i kabul etmeyi gönülden isteyen birçok kişinin yüreklerini önceden hazırlamış olduğu umuduyla yola çıkın. Göreceksiniz ki; O bunu gerçekten yapmıştır.

Yüzyıllar boyu süregelen en büyük yalanlardan birinin, Mesih inanlıları arasında yaygın olan, insanların Tanrı'yı istemedikleri olduğuna inanmaktayım. Mesih inanlı alem insanların Kurtarıcımızın Yasalarından etkilenip, onlara karşılık göstermeyeceği düşüncesiyle aldatılmış duruma düşmüşlerdir. İnanç konusuna yabancı kişiler ve öğrencilerin binlercesiyle teker teker ve büyüklü küçüklü gruplar halinde yaptığım Mesih'i paylaşma konuşmalarıyla geçirdiğim 20 yılı aşkın bir süreden sonra sizlere söyleyebilirim ki; Kutsal Ruh, dünyanın her tarafındaki bir çok canlarda Tanrı'yı tanımak için, bir açlık yaratmaktadır.

Bununla beraber, İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcıları olarak kabul etmek ve buna duydukları ihtiyacı bilip anlamalarını istiyorsak; onlara uygun bir şekilde yaklaşmak gerek. Dini istemiyorlar. Bu insanların çoğu, bu noktada kiliseyle ilgili hiçbir işe karışmak istemezler. Yüzeysel, havadan-sudan şeylere, ruhsal konulara ve dinsel törenlere değil; bu insanlar Mesih'e ilgi duymaktadırlar. Kutsal Ruh'un verdiği güçle kişileri Mesih'in

kişiliğiyle yüz yüze getirdiğimizde; bu kişilerin çoğu, O'nun sevgi ve bağışlamasına karşılık göstereceklerdir.

MESİH'İ KARŞILIKSIZ BIRAKMIYORLAR:

Haiti'deki bazı inanç önderlerinin toplantısında, dört saat süren bir tanıklık esnasında; birer-ikişer kişi halinde yaklaşık bin kişi, 550 önder ile birlikte dua ederek Mesih'i kabul etmişlerdi. Birlikte çalıştığımız yaklaşık 1.500. kişi, bir başka toplantıda 3.500'den fazla kişiyle görüşerek, onların Mesih'i kabul etmeleri için dua etmelerini sağlamışlardır.

Kuruluşumuzun merkezinde eğitim gören aynı sayıdaki kişi, bir günde Mesih'i kabul etme duasında birleşen 2.000. kadar öğrenciyle görüşmüştür. Kendileriyle konuştuğumuz 1.000'den fazla siyah vatandaşımız ırk ayrımı geriliminin en yoğun olduğu Los Angeles'in güneyindeki Watts bölgesinde yapılan bir öğleden sonra toplantısında, çoğunlukla beyaz kişilerin yaptıkları tanıklık sayesinde Mesih'i kabul etmişlerdir. Birlikte çalıştığımız ve eğitim gören kişilerin kaydettiklerine göre; 4.R.K.'ı temiz ve açık bir şekilde anlattıkları insanların %10-%75'i kadarı, Mesih'i kabul ettikleri bir gerçektir. Tanrı Ruh'unun birçok insan yüreğini Mesih'e karşılık vermeleri için hazırladığını ortaya çıkarmış olduk. İsa Mesih'in dediği gibi: "Tarlalar,....ekinler sararmış. Biçilmeye hazır !" dır. (44)

İsa şöyle demiştir: "İman edip, duayla dilediğiniz her şeyi alacaksınız." (45) Birlikte Mesih'i paylaştığımız herkesin, Mesih'i kabul edeceği gibi bir şey söz konusu değildir. Ancak Kendisine güvendiğinizde Tanrı Egemenliği için sizden, hem ekme; hem de biçme işinde yararlanacaktır. "İman olmadan O'nu hoşnut etmek olanaksızdır. Çünkü Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve Kendisini arayanları ödüllendirici olduğuna inanmalıdır." (46)

TANIKLIKTAKİ BAŞARI:

Başkalarını Mesih'e tanıtmada, peşinde olduğumuz umudun önemini vurgulayarak; Mesih inancını yayma çalışmalarımızda içten inandığımız ve önemle altını çizdiğimiz bir ifadeyi size hatırlatmak isterim: "Tanıklık etmedeki başarı, sadece Kutsal Ruh'un verdiği güce dayanarak Mesih'i paylaşmada ve sonuçları Tanrı'ya bırakmada söz konusudur."

Yaşamınızın Kurtarıcımız için verimli olmasını istiyorsanız:

1. Mesih inancını olduğunuzdan emin olun.
2. Yaşamınızda Tanrı'ya itiraf edilmedik günahınız kalmadığından emin olun.
3. Kutsal Ruh ile dolu olduğunuzdan emin olun.
4. Kendinizi Mesih'e olan imanınızı paylaşmaya hazırlayın.
5. Dua edin.
6. Gidin, yola çıkın.
7. İsa Mesih hakkında konuşun.
8. Sonuçları bekleyin.

Bu ruhsal formülü izlediğinizde; tanıklığımız sayesinde başkalarını Mesih'e kazandırmak şerefine kavuşacağınıza inanıyor musunuz?

Sizi temin ederim ki; bu ruhsal formülü izlemek, yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak sizin ve her Mesih inancısının Tanrı'ya verimli olmasını sağlayacak ve yeryüzündeki yaşamınızda hiçbir heyecan, Mesih'i başkalarıyla paylaşmanın verdiği heyecanla kıyaslanamayacaktır.

KUTSAL KİTAP'TAN ALINAN AYETLER

- 1.Luka 5
- 2.Efesliler 2:8-9
- 3.Yuhanna 1:12
- 4.Esinleme 3:20
- 5.Efesliler 2:8-9
- 6.Esinleme 3:20
- 7.Yuhanna 1:12
- 8.Yuhanna 3:2-6
- 9.II.Korintliler 5:17
- 10.Yuhanna 3:16
- 11.Esinleme 3:20
- 12.Matta 28:20
- 13.İbraniler 13:5
- 14.İbraniler 7:27
- 15.I.Yuhanna 1:9
- 16.I.Yuhanna 2:1-6
- 17.Romalılar 8:1
- 18.Mezmurlar 66:18
- 19.Luka 24:49
- 20.Elçilerin İşleri 1:8
- 21.I.Korintliler 3:12-15
- 22.Galatyalılar 3:11
- 23.Romalılar 14:23
24. Yuhanna 14:23
- 25.II.Timoteyus 4:5
- 26.II.Petrus 3:9
- 27.I.Yuhanna 5:14-15
- 28.Yuhanna 6:44
- 29.Matta 13:58
- 30.Luka 13:34
- 31.Yuhanna 15:16
- 32.Yuhanna 3:16
- 33.Matta 11:28
- 34.Romalılar 5:8
- 35.II.Petrus 3:9
- 36.I.Timoteyus 2:4
- 37.I.Yuhanna 5:14-15
- 38.II.Petrus 3:9
- 39.Yuhanna 17:9
- 40.Kolosaliler 1:6
- 41.İşaya 55:11
- 42.Kolosaliler 1:6
- 43.I.Selanikliler 1:5
- 44.Yuhanna 4:35
- 45.Matta 21:22
- 46.İbraniler 11:6

ÇALIŞMA REHBERİ

1. Bu kavramı, birbirini izleyen altı günde okuyunuz. Ve/veya teyp kasedini dinleyiniz. Eğitim arařtırmaları, bir kavramı olduđu gibi anlamak için; onu, altı kereden onkereye kadar okumanın ya da dinlemenin önemini ortaya çıkarmıştır. Kavramı her okuduđunuzda; düşünce sorularını sona düşününüz. Eğer Mesih inanlısı birisiyseniz; şimdiye kadar yaşamınızda yer alan gerçeklerin en büyüğünün, Mesih'i kişisel olarak tanımanız ve bir başkası için yapabileceğiniz en önemli şeyin Mesih'i Kurtarıcısı ve Rabbi olarak bilmesini paylaşmanız olduđunu hatırlınızdan çıkarmayınız. Bu kavramda açıklanan ruhsal formülün yaşamınızın ayrılmaz bir parçası olarak, imanınızı etkin bir şekilde başkalarıyla paylaşmanızı olumlu kılacaktır.
2. Aşağıdaki ayet ve ilgili konulara ışık tutan sözleri, belleğimize yerleştiriniz.

Elçilerin İşleri 1:8 “Ancak Kutsal Ruh üzerinize gelince kudret alacaksınız. Kudüs'te, Bütün Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın en uzak yerlerine kadar tanıklarım olacaksınız.”

Konumuza ışık tutan sözler: Tanıklık etmede başarı sağlamanın kaynağı; sadece İsa Mesih'i, Kutsal Ruh'un verdiği güçle paylaşma ve sonuçları Tanrı'ya bırakmada aranmalıdır.

Bellek çalışmalarınızın hepsini bir günde bitirmektense; bunu bütün bir hafta boyunca ve her gün gözden geçirecek olursanız, sizin için daha kolay ve uzun ömürlü olur.

3. Kutsal Kitap çalışmasını, sorularını dikkatle okuyarak ve ilgili bölümleri inceleyip; boş bırakılan yerleri doldurarak yapınız.
4. Kutsal Kitap'tan yararlanarak, grup çalışmalarına katılın. Devredilebilen Kavramları ya da Kutsal Kitap çalışmaları yapan bir gruba henüz katılmamış durumdaysanız; dost edindiklerinizi bu çalışma programınıza katılmaya davet ederek, yeni bir grup oluşturunuz. Kutsal Kitap çalışmalarınıza ilişkin görüşmelerinize ek olarak; Kutsal Ruh'un verdiği güçle imanınızı başkalarıyla paylaşmak konusunda etkin olmayı istemek için birlikte dua ediniz. Bunun yanı sıra, çok önemli olan bu Kavramı incelemeye giriştiğinizden bu yana, karşılaşmış olduđunuz olayları; birbirinizle paylaşınız. Mümkün olan her yerde buna, ikişer kişi veya gruplar halinde tanıklık yapınız.
5. Sonuç olarak bu kavramı, “Ruh'ta Nasıl Tanıklık Edilir?” aşağıdaki yolu izleyerek; yaşamınızın ayrılmaz bir parçası haline getiriniz.

a) Mesih'teki imanınızı paylaşmak için; 4R.K (Yasa) Kitapçığını daha almamış ve kullanmaya alışmamış olmanız halinde, öncelikle bu kitapçığı temin ediniz. Adeta biriyle bu konuları konuşuyormuş gibi, yüksek sesle okuyunuz. Mesih'in yaşamınızda olduđunu nasıl bileceğinizi açıklayan unsurlarla birlikte; sonundaki çağrı ve dua dahil olmak üzere, bu kitapçığı kelime kelime okumanız yeterlidir.

b) İmanınızı kiminle paylaşacağınızı biliyorsanız, bunların bir listesini yapınız. Onlar için dua ediniz ve gidip onlarla 4 R.Yasa'da bulunan “Müjde'yi” paylaşınız.

c) Bu kitapçığın başındaki kısa özeti ve arkasındaki genişletilmiş özeti, veya bu Kavramın kaset ya da bandını; bu çok önemli gerçeği diğer insanlarla paylaşmada aracı olarak kullanınız. Bütün bir hafta boyunca bu paylaşmayı yapabileceğiniz oranda sık yineleyiniz. Paylaştığınız kişilere verebilmek üzere yanınızda bir kitapçık, bant ya da kaset bulundurunuz ki; onlar da bu konuyu daha derinlemesine inceleyebilsin ve başkalarına da iletebilsinler.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Tanıtma:

A) Mesih'i başkalarıyla paylaşmanın verdiği heyecan, insanın başına gelebilecek en ilginç ve ödüllendirici bir yaşam tarzıdır.

B) Mesih'i paylaşmakta olan Mesih inanlılarının sayısı oldukça azdır. Bize gelen bilgilere göre; inanç konusuna yabancı 1000'den fazla kişi ve 6 inanç önderi, yılda sadece 1 kişiyi Mesih'e kazandırmaktadırlar.

C) Mesih inanlılarının büyük bir çoğunluğunun, hiç kimseyi Mesih'e kazandırmamış olması; iki ana nedenden kaynaklanmaktadır:

- I. Alelade Mesih inanlısı zafere ulaşmış, yaşaması gereken Ruh'la kontrol edilmiş bir yaşam sürmemekte
- II. Alelade Mesih inanlısı, Mesih'e olan imanını başkalarıyla etkin bir şekilde nasıl olup da paylaşacağını bilmemektedir.

D) Gerçek sevinci yaşayan Mesih inanlısı, inancını paylaşandır. Kutsal Kitap çalışmaları ve dua etmelerine karşın; çoğu Mesih inanlısı tanıklık yapamamaktadırlar.

E) Luka 5. bölümde Petrus'un, Rab'bin talimatına uyararak; çok sayıda balık yakaldığını okumaktayız. Bu bize, Kutsal Kitap'ın çok açık öğretisine dayanan ve bu kitapçıkta önerilen formülün ışığında yürüdüğümüzde; insanları avlamada etkin olabileceğimiz konusunda cesaret vermektedir.

1. Mesih İnanlısı Olduğunuzdan Emin Olunuz:

a) Kişi; iyi, güzel ahlaklı, inancına bağlı ve hatta inanç topluluğu üyelerinden biri bile olsa, bu yeterli değildir.

I. Eğitim kuruluşlarımıza gelen, Mesih'in getirdiği İyi Haberleri başkalarıyla nasıl paylaşacaklarını öğrenen birçok kişi, kendilerini bu işe adanmış olan inanç topluluğu üyeleri; eğitim süresince hem Mesih'i kabul etmek için dua ettiklerini, hem de kurtuluşlarının güvencesine vardıklarını belirlemişlerdir.

II. Methodizm'in kurucusu ve bir inanç önderinin oğlu olan John Wesley, kişisel olarak Mesih inancına gelmeden önce; inanç öğretisinde bulunmuştur.

b) Mesih'i kabul etmeniz, iman yoluyla olur. (Efesliler 2:8-9)

c) İncinaca çok bağlı olduğunuzu sana ve kendisine yeniden doğması gerektiği söylenen Nikodim gibi, hepimizin ruhsal olarak yeniden doğmuş olması gerekmektedir.

(Yuhanna 3:2-6)

I. Tırtılın uğradığı değişim, tam değişimi ya da yaşamımızda olması gereken ruhsal değişimi gayet güzel bir şekilde açıklamaktadır.

II. Mesih'e olan bağlılığımız, evlilikte olduğu gibi; tüm bir kişiliği, zeka, duygu ve irademizi içerir.

d) Şimdiye dek yapamadıysanız bile; şimdi Mesih'i yaşamınıza davet etmek üzere dua edebilirsiniz. (Esinleme 3:20)

e) O'nu kabul ettikten sonra, yaşamınıza yeniden girmesini isteyerek; rahatsız etmeyiniz. Yaşamınızda olduğundan; O'na her gün dua ediniz. (Matta 28:20 ve İbraniler 13:5)

2. Yaşamınızda İtiraf Edilmedik Günah Kalmadığından Emin Olunuz:

a) Günah; sizin sevinç içinde yaşayan bir Mesih inanlısı ya da verimli bir tanık olmanızı engelleyecektir.

b) Mesih geçmişteki, şimdi ve gelecekteki günahlarımız uğruna; Tanrı'nın verdiği kusursuz bir kurban olarak gelmiştir. (İbraniler 10. bölüm ve 7:27)

c)Günahlarımızı itiraf ettiğimizde (bu günahlara ilişkin, Tanrı ile fikir birliğine vardığımızda) Mesih'in haçtaki ölümü, yaşamlarımızda bir başka anlam kazanacaktır.

Gerçek itiraf şunları içerir:

I.Yaptığımızın yanlış olduğuna, Tanrı ile hemfikir olmak

II.Başka günahlarımız olduğu gibi, bu belirgin günahımızın da kefaretinin haçta ödendiğine dair; Tanrı Söz'ünü kabul etmek.

III.Davranışlarımızı değiştirmede, Kutsal Ruh'un yapıcı gücü sayesinde; bu günaha karşı tutumumuzu değiştirmeye sonlandırmak. Yani tövbe etmek !

d)Mesih'in geçmişteki, şimdi ve gelecekteki günahlarımız için haçta ölmesine ve kurban oluşuna bir şey ekleyemememize karşın; günahlarımızı Tanrı'ya itiraf etmek, hem gerekli hem de Kutsal Yazılar gereğindedir. (1.Yuhanna 2:1-6)

I.Mesih'e ait olduğumuzda, bizim için herhangi bir suçlama olmayacaktır. (Romalılar 8:1)

II.Bununla beraber günah işlediğimizi kabul etmeyi istememek; bizlerin Tanrı'yla olan ilişki ve dostluğumuzu engelleyecektir. (Mezmur 66:18)

3.Kutsal Ruh'la Dolu Olduğunuzdan Kuşku Duymayınız:

a)İman yoluyla Kutsal Ruh'la dolmuş bulunmaktayız. Tanrı'nın emrettiklerini ve vaad ettiklerini isteyiniz. (Efesliler 5:18 ve I.Yuhanna 5:14-15)

b)Mesih için yapılacak etkin bir tanıklık ortamında, Kutsal Ruh'un bütünlüğü (denetlemesi) kesin olarak gereklidir. (Elçilerin İşleri 1:8)

c)Ancak Kutsal Ruh'un gücüyle Mesih'e verilecek hizmet Tanrı'yı hoşnut edecektir. (I.Korintliler 3:12-15)

d)Kutsal Ruh'la dolmak, duyguların değil; iman konusudur. "Doğru kişi, imanla yaşayacaktır." (Galatyalılar 3:11 ve Romalılar 1:17) "...imandan olmayan herşey günahdır." (Romalılar 14:23)

e)Tanrı'ya itaat ettiğimiz ve iman ederek yaşadığımızda; sağlam duygular oluşur. (Yuhanna 14:23)

4.Mesih'teki İmanınızı Paylaşmaya Hazır Olunuz:

a)Birkaç saatlik sıkı bir çalışmayla, Mesih'e olan imanınızı; 4 R.Yasa'yı ve diğer materyalleri kolay bir şekilde sunarak, başkalarıyla etkin bir şekilde nasıl paylaşacağımızı öğrenebilirsiniz.

b)Mesih'i izlemek bizlerin sorumluluğudur. Bizlerin insan avcıları haline getirmek de, O'nun sorumluluğudur.

5.Dua Ediniz:

a)Tanrı, hiç kimsenin yok olmasını istememektedir. (II.Petrus 3:9 ve I.Timoteyus 2:4)

b)Tanrı'nın isteğine uygun her ne istersek; O bizi duyar ve dualarımızı karşılıksız bırakmaz. (I.Yuhanna 5:14-15)

c)Bir dua listesi yapınız.

d)Dua ederken, Kutsal Ruh'un listenizde yazdığımız kişileri Mesih'e çakmasını dileyiniz. (Yuhanna 6:44)

I.Tanrı erişilmez üstünlükte olduğu halde; insana hür iradesini kullanma önceliği vermiştir. (Matta 13:58 ve Luka 13:34)

II.Kutsal Kitap Tanrı'nın sevgisini ve kaybolanları, nasıl bir istekle aradığını bizlere açık bir şekilde öğretir. (Yuhanna 3:16, II.Petrus 3:9 ve I.Timoteyus 2:3-4)

e)Tanrı'nın bizleri, Kendi isteğine uygun olanlara dua etmeye yönlendirmesi; ve bizlerin dualarımıza karşılık vereceğinden emin olmamız için, Kutsal Ruh'un gösterdiği yolda yürümeliyiz. (Filipeliler 2:13 ve I.Yuhanna 5:14-15)

f)Sadece insanların kurtuluşu için değil; Mesih inanlıarı ve onların ruhsal gelişimleri, hizmetleri için de dua ediniz. (Rabbimizin Yuhanna 17. bölümde verdiği örneğe bakınız.)

6.Gidiniz, Yola Çıkınız:

a)İnsanların size gelmelerini beklemeyin.

b)İsa Mesih bizlere, Müjde'yi tüm insanlara vermemizi emretmiştir.

c)Hergün Mesih'i biriyle paylaşmaya zaman ayıracak şekilde, önceden yapılması gereken işlerinizi ayarlayınız.

d)Biri Mesih'i kabul etmek istemediğinde; cesaretinizi kaybetmeyiniz.

Tanıklık etmedeki başarı, Kutsal Ruh'un verdiği güçle; Mesih'i paylaşma ve sonuçları Tanrı'ya bırakmadadır.

7.İsa Mesih Hakkında Konuşunuz:

a)Elçi Pavlus'un verdiği örnek doğrultusunda adımlarınızı atınız. (Koloseliler 1:28)

b)Kiliseden söz edip; Kutsal Kitap'ı savunarak, yüzeyde kalan konuların sizi esas konunuzdan uzaklaştırmasına izin vermeyiniz. (İşaya 55:11)

c)Mesih'e ilişkin yaptığınız konuşmalar sırasında göreceksiniz ki; O'nu kabul etmeye hazır birçok kişi etrafınızı sarmıştır bile.

d)Tartışmalardan kaçınınız. Mesih'i sevgi içinde paylaşınız.

8.Sonuçları Bekleyiniz:

a)Yüzyılımızın en büyük yalanlarından birisi, insanların Tanrı'yı istemedikleridir.

b)İnsanlar arasında Tanrı'ya bir açlık vardır.

I.Bu açlığı, birçok kişinin yüreğinde yaratmış olan Kutsal Ruh'tur.

II.Bu gibi kişilerin ihtiyacı olan tek şey; kendilerine uygun bir şekilde yaklaşılmasıdır.

c)Tanrı'nın vaatlerine güvenin. (Yuhanna 4:35, İbraniler 11:6 ve Matta 21:22)

DÜŞÜNCE SORULARI

1. Mesih inanlı olamayan birisi için, yapabileceğiniz en önemli şey nedir? Niçin?
2. Alelde bir Mesih inanlısının, Mesih'e kimseyi kazandıramamasının esas sebepleri nelerdir?
3. Başkalarına tanıklık yapmadan önce, Mesih'in yaşamınızda olduğundan emin olmak; sizin için neden önem taşımaktadır?
4. Mesih'e olan tanıklığımızı, itiraf edilmemiş günahlar ne şekilde etkiler? İtiraf edilmemiş günahlarımıza karşı, nasıl bir tavır takınmamız gerekir?
5. Mesih'e tanıklık etmede, neden Kutsal Ruh'un kudretine ihtiyaç duyarız? Kutsal Ruh ile dolu olduğunuzdan nasıl emin olabilirsiniz?
6. Mesih'i başkalarıyla paylaşmada, eğitim niçin önemlidir? Siz ne gibi bir eğitim gördünüz? Daha başka neye ihtiyaç duymaktasınız?
7. Başkalarını Mesih'e kazandırmada, dua etmenin rolü nedir?
8. Tanıklık etmede, size ve Tanrı'ya düşen sorumluluk nedir?
9. İsa Mesih hakkında konuşmak, niçin önemlidir? Başkalarına söz edilip; tanıtılması önemli olan, Mesih'in yönleri nelerdir?
10. Eğer Kutsal Ruh ile dolu ve dua etmiş bir tutumla başkalarına yaklaşıyorsanız; hangi temele dayanarak yaptığınız tanıklıkla, kişilerin Mesih'i kabul etmesini bekleyebilirsiniz? Bu durumda paylaştığınız herkes, Mesih'i kabul edecek mi? Niçin?
11. Tanıklıktaki başarıyı tanımlayınız.
12. Mesih'e verimli bir tanıklık yapmak için, hangi unsurlar gereklidir? Hangi unsurlar için, Tanrı'ya güvenme ihtiyacındasınız?
13. Kendinizi, daha etkin bir şekilde tanıklık yapmaya nasıl hazırlayabileceğinizi Tanrı'ya sorunuz. O size ne söylerse; bunlara boyun eğeceğinize ilişkin, kesin bir kararlılık içinde olmalısınız.

KUTSAL KİTAP ÇALIŞMASI

RUH'TA TANIKLIK ETME:

1.Mesih öğrencilerine ne yapmalarını emretmiştir? (Markos 16:25, Matta 28:18-20)

.....

2.Mesih, Kendisini izleyecek olanlara ne vaatmiştir? (Matta 4:19)

.....

Bu, ne demektir?

.....

3.Başkalarıyla paylaştıklarımızla ilgili olarak; sizin Mesih'le olan kişisel durumunuz nasıldır? (I.Yuhanna 1:3)

.....

4.Kutsal Ruh'un gücünün, Mesih inanlı birisinin yaşamında olmasına; bir neden gösterin. (Elçilerin İşleri 1.8)

.....

5.Elçilerin İşleri 4:5-31 ayetlerde, Petrus ve Yuhanna'nın yaptıklarını göz önünde bulundurarak; başkalarına Mesih'i tanıtmadaki cesaretle, Kutsal Ruh'un ilişkisi sizce nedir?

.....

6.Petrus'un aklından geçen hangi düşünceler, onun tehdit edildiğinde bile konuşmasını zorunlu kılmıştır? (Elçilerin İşleri 4:12, 18-20)

.....

7.Duanın, Kutsal Ruh'un verdiği güçle yapılan tanıklıkta, gösterilen cesaretle ilişkisi nedir? (Elçilerin İşleri 4:29-31 ve Efesliler 6:19-20)

.....

8.İnsanın tanıklık yapmaktan korkması, ama yine de Kutsal Ruh'un verdiği güçle cüretkar bir şekilde tanıklık etmesi; hangi durumda mümkündür? (I.Korintliler 2:1-5)

.....

9.Kutsal Ruh'un çalışması; Mesih inanlının, Mesih'e yapacağı tanıklığı nasıl etkin hale getirir? (I.Selanıklılar 1:5-6)

.....

10.Kutsal Ruh'un, sizin tanıklık ettiğiniz kişilerin yüreğinde ve yaşamında; sizin başaramayacağınız, neyi yapması gerekmektedir? (Yuhanna 16:8-11 ve Yuhanna 3:6-8)

.....

11.Meyve vermenin, Mesih için yapacağımız tanıklıkla ilişkisi nedir? (Yuhanna 15:1-5, 8, 16)

.....

12.Kutsal Ruh'un verdiđi güçle Mesih'e tanıklık ederken; Yasa'nın verdiđi mesaja, hangi 4 çeşit karşılığı göstereceğiz? (Markos 4:2-20)

.....

13.Yukarıdaki öykünün ışığında; Mezmur 126:5-6. ayetlerdeki sözleri, kendi yaptığınız tanıklığa nasıl uygulayabilirsiniz?

.....

14.Siz, kişisel olarak; Mesih'e verimli bir tanık mısınız?

.....
Tanrı sizin böyle bir tanık olmanızı mı istemektedir?

Size düşen ve yapmak gereğinde olduğunuz şey nedir?

.....
Bunu yerine getirmek için, ne gibi planlar yapabilirsiniz?

.....