

## DUA NASIL EDİLİR? Devredilebilir Kavram 9

### KISA ÖZET

- I. Dua nedir?
- II. Kim dua edebilir?
- III. Niçin dua etmeliyiz?
- IV. Kime dua ederiz?
- V. Ne zaman dua etmeliyiz?
- VI. Bir duada neler söylenmeli?
- VII. Güvence içinde nasıl dua edebiliriz?

Dua etmek için yere diz çöktüğünüzde; insanların ve ulusların yaşamlarını değiştirmek üzere, Tanrı tarafından kullanılma ayrıcalığının size verildiği, hiç aklınıza gelmiş midir? Tanrı sizin için, kelimenin tam anlamıyla; tariflere sığmayacak kadar büyük bir güç, hikmet ve lütuf hazinesi hazırlamıştır. Bu hazinenin nimetlerine kavuşmak; yalnızca, O'na içinizden inanmak arzusu duymanıza bağlıdır.



### Mesih'in denetimindeki yaşam

M - Yaşam tahtında oturan Mesih

B - Ego ya da insanın benliği tahttan indirilmiş

- - Tanrı'nın planıyla uyum içerisindeki, ölümsüz Tanrı'nın denetimi altında bulunan kişinin çıkarları

Tanrı Yeremya'ya şöyle demiştir:

**"Beni çağır da sana cevap vereyim, bilmediğin büyük ve erişilmez şeyleri sana göstereyim."** (1)

### TANRI'NIN KAYNAKLARI

Unutmayın ki bu sözleri söyleyen Kişi; Tanrılığın bütün doluluğu ile bedence büyük bir zaferle dirilmiş, Tanrı Oğlu'nun içine yerleşmiş olan Kişi'dir (2). Bu Kişi bize, bütün dünyaya yayılıp sözünü herkese duyurarak; bütün uluslardan öğrenciler yetiştirme görevini veren, **"Gökte ve yeryüzünde bütün yetki Bana verildi. İşte Ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim."** (3) ve **"Benim adımla bir şey dilerse yapacağım."** (4) diyen Kişi'dir. Tanrı'nın bu vaatlerini iyi düşünün ! Çünkü Tanrılığın uçsuz bucaksız kaynakları; Tanrı'nın çocuğu olduğunuz takdirde, sizi beklemektedir.

O halde niçin, sadece bir avuç dolusu Mesih inanlısının yaşamları doğüstü ve mucizelerle dolu olarak tanımlanmaktadır? Eğer Kurtarıcımızın bu sözlerini ciddiye alıp dua ederek; vaat edilen şeyleri imanla isteseydik, önümüze mucizeler çıkacak, çok sayıda insan değişmiş olacaktı.

## İNANÇSIZLIK SORUNU

Bugün için bizler, o ilk yüzyıl Mesih inanlılarına kıyasla niçin bu kadar aciz ve verimsiziz?

Bu sorunun cevabı "inançsızlık" sözcüğünün ifade ettiği anlamda bulunmalıdır. Sıradan bir Mesih inanlısının içinde bulunduğu ruh durumunu, "inançsızlık" sözcüğünden başka, hiçbir kelime daha iyi tarif edemez. Dünyadaki insanların tümüne duyduğu büyük sevgiyi ve şefkati dile getiren Rab İsa Mesih, sırf bu yüzden bizi, gidip müjdeyi herkese duyurmakla görevlendirmiştir.

Ama bizler küçük dua toplantılarımızda inançsızlıkla bir araya sıkışmış bulunmakta ve ceviz kabuğunu doldurmayan boş, yüzeydeki konulardan söz etmekteyiz. İnsanın yalnız kendi zekası; bilgisi, güzel konuşması ve kuruculuk yeteneklerini kullanarak, Mesih adıyla yerine getirdiği şeylerin gerçekleştiğini görmek bizi hoşnut etmeye yeterli oluyor. Tanrı'nın müthiş gücünden medet ummak ve O'nun doğüstü işlerine inanmak yerine; biz nereye gittiğimizi bilmeden, başımızı alıp kendi yolumuzda ilerlemekteyiz. Bu ilerleyişimizde aciz; inançsız ve haliyle verimsiz olmaktayız.

## DUADAKİ GÜÇ

Mesih'in öğrencileri, her şeye kadir olan yüce Tanrı'yı tanıdılar ve O'na dua ettiler. Tanrı da, onların bu dualarına ve Kendisine adanmış yaşamlarına karşılık olarak; kötülükten çürümüş Roma İmparatorluğunun, Tanrı iradesiyle altüst olmasında kendilerini kullanmıştır. Bu öğrencilerin ettikleri duayı, *Elçilerin İşleri 4:24-30*'da kaydedildiği şekliyle gelin birlikte okuyalım:

*"Ey Efendimiz, göğü, yeri, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan sensin. Kutsal Ruh aracılığıyla senin kulun atamız Davud'un ağzından şöyle dedin, "Uluslar neden hiddetlendi, halklar neden boş düzenler kurdu? Yeryüzünün kralları saf bağladı, yöneticiler, Rabbe ve O'nun Mesih'ine karşı bir araya geldi." gerçekten de Hirodes ile Pontius Pilatus, bu kentte İsrail halkı ve diğer uluslarla bir olup senin meshettiğin (göreve atadığın) kutsal kulun İsa'ya karşı toplandılar. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler. Ve şimdi Ya Rab, Onların savurduğu tehditlere bak! Kullarına, senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmaları için güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için elini uzat."*

Artık Tanrı'nın, bu ilk yüzyıl Mesih inanlılarını, tarihin akışını değiştirmede niçin kullandığı hakkında; herhangi bir kuşku kalıyor mu?

Bizim ibadet ettiğimiz ve hizmet verdiğimiz Tanrı ile; onların sevip hizmet verdiği Baba ve her şeye kadir, bütün hikmet ve güçlerin sahibi, sevgi Tanrısı arasında hiç bir fark yoktur. Gücünde hiç bir değişiklik olmamıştır. Bizleri de kullanarak, aynı şeyi yapmak istemektedir.

## VERİMLİ TANIKLIK

Kuruluşumuzun faaliyeti geçmesinden bir yılı aşkın bir süre önce; çeşitli iman topluluklarında vaaz verdiğim halde, bu toplulukların birinde, kendisini gerçekten İsa'ya adanmış ve yaşamını O'na bağlamış tek bir kişiye rastlamadım. Fakat Tanrı'nın çağrısı ile kuruluşumuz göreve başladığında; yani 1951 yılının ilkbaharında, hemen 24 saatlik bir dua zinciri oluşturduk. Bu zinciri, 15'er dakikalık 96 devreye ayırdık. Bu şekilde birçok Mesih inanlısı yeni kuruluşumuz için her gün 15 dakikasını dua etmeye ayırmış oluyordu.

## DUA ZİNCİRİ

Los Angeles kentindeki Kaliforniya Üniversitesinde başlattığımız bu faaliyeti izleyen ilk Üniversite kızlar birliği toplantısında; oradan bulunan altmış kızın yarısından fazlası, bana gelip Mesih'i kabul etme arzularını dile getirdi. Bundan sonraki birkaç ayın akışı içerisinde, çeşitli öğrenci kuruluşlarının liderleri de dahil olmak üzere; aynı üniversitenin 250'den fazla öğrencisi yaşamlarını İsa Mesih'e teslim etti. Mesih'in bu genç insanlar üzerindeki etkisi o kadar büyük olmuştu ki; kampüs çanları, her öğle vakti Mesih inancı ezgilerini çalar duruma gelmişti.

Tanrı'nın bu görülmemiş bereketlemesi bir rastlantı sonucu gerçekleşmiş değildi. Tanrı, kendi çocuklarının çoğunun ettikleri dualara karşılık gösteriyordu. Tanrı çalışmalarımızı, günümüzde de bereketlemeye devam etmekte ve bizleri, on binlerce canın Kurtarıcımıza kazandırılmasında kullanmaktadır. Çalışmalarımızı ayrıca, dünyanın belli başlı ülkelerinin yarından fazlasında; Mesih öğrencileri yetiştirmekte de kullanıyor.

Bununla beraber, uzun yılların verdiği deneyimle öğrenmiş bulunuyoruz ki; sıradan bir Mesih inancısı, nasıl dua edeceğini bilmemektedir. Elli yılı aşkın bir süredir Mesih inancısı olmuş dostlarımdan biri, geçenlerde bana şöyle dedi: "Hiç topluluk içinde dua etmedim. Duaya ilişkin çok az şey biliyorum. Nasıl dua edileceğini hiç bilmiyorum sayılıyorum."

İmanda yeni ya da eski olsun; Mesih inancılarının çoğu duaya ilişkin çok az şey bilmektedir. İşte bu yüzden; size burada, duanın temel gerçeklerinin bazılarında söz etmek istiyorum.

## DUA NEDİR?

Çok sade bir deyişle dua; Tanrı'yla haberleşmedir.

Duaya ilişkin söylenen bir başka kişinin sözlerine bakalım:

"Dua; birbirini seven iki kişi arasında geçen konuşmadır. Bu kişiler Tanrı'yla insandır."

Biz O'nu severiz. Çünkü önce; bizi, O sevdi. Bu durumu, Amerika Birleşik Devletleriyle Rusya arasında anında ve doğrudan haberleşme imkanını sağlayan; Beyaz Sarayla Kremlin'i bağlayan meşhur "kırmızı hat" a benzetebiliriz. Her Mesih inancısı, her an için kullanılmaya hazır; Tanrı'yla doğrudan haberleşmesini sağlayacak bir "Kırmızı hat"ta sahiptir. Ama Mesih inancılarının çoğu, bu telefonu hiç kullanmaz ve tehlikeli durumlar ortaya çıkana kadar; çoğu kez böyle bir hattın varlığını unuttur.

\*\*\*

Tanrı'nın çocukları olarak, göksel Baba'mız bize çağrıda bulunuyor:

*"...gelin, açıkça benimsediğimiz inanca sınıksız sarılalım... Merhamete ermek gerektiğinde bize yardım edecek lütfen kavuşmak için; Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım."*

## KİM DUA EDEBİLİR?

Mesih'e ait olan kişiler!

Tahta ve taşlardan yapılmış sahte tanrılara bile olsa; insan, içinden gelen bir güdüyle dua eder. Nedense insanın aklına dua etmek, hep kapıda tehlike olduğunda gelir. Ne zaman üzüntü, yürek sızısı ya da tehlike ile karşılaşsa; çareyi dua etmede bulur.



Bu "bilinçsiz" duada, önemi küçümsenmeyecek bir tehlike gizlidir. İnsanın kendisini hep, tapındığı şeyin ahlak yapısına benzetmiş olduğu; gerek tarih ve gerekse felsefenin açıkça ortaya çıkardığı gerçeklerden biridir. Örneğin, şehvet tanrılarına tapan insanlar, ahlaksal açıdan dejenere olup çıkmış; kan, ateş, savaş tanrılarına dua eden insanlar ise, ruhsuz, insafsız ve sadist hale gelmişlerdir.

Aynı şey, Mesih inanlıları için de geçerlidir. **II.Korintliler 3:18**'e göre:

**"Ve biz hepimiz peçesiz yüze Rabbin yüceliğini görerek, yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz."**

Bu sözler yalnız ve yalnız; tek gerçek, doğru, kutsal ve sevecen Tanrı'ya, dua ve ibadet etmenin Kutsal Yazılardaki önemini açıklamaktadır.

## TEK YOL

Yine Kutsal Yazılara göre:

**"Tek bir Tanrı ve Tanrı'yla insanlar arasında tek bir aracı vardır. Bu da insan olan ve Kendisini herkes için fide olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır."**(6)

İsa'nın Kendisi, Tanrı'ya giden tek yol olduğunu ileri sürmektedir.

**"Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemmez."**(7)

Bu ifadenin anlaşılması zor olmasın diye; size şunu hatırlatmak isterim:

İsa Mesih, dünyanın her tarafında yaşayan, yaşamış ve yaşayacak olan insanlar için; ölmek üzere gelmiştir. O'nun sunduğu kurtuluş, sadece belirli bir zümreye has değil, evrenseldir. Yorulmuş ve bitap düşmüş olan herkesi dinlendireceğini vaad etmektedir. Bütün ömrü boyunca Tanrı'yı umursamazlıktan gelmiş olan insanların çoğu; sonunda zor bir durumla karşılaşmış ve yaşamlarının sonuna yaklaştıklarında, utançlarından dua edemez olmuşlardır. Bunun için de genelde şu nedeni gösterirler: "Tanrı'yı bütün bir ömür boyu umursamazlıktan geldim, O'nu hiç ciddiye almadım. Şimdi ise vakit artık çok geç."

Hiç bir zaman böyle düşünmeyin, böyle bir hisse kapılmayın ! Biz daha günahlarımız içinde bocalarken; Tanrı bizim uğrumuza ölmesi için Mesih'i göndermekle, bize olan sevgisini kanıtlamıştır. Yapacağımız hiç bir şey, Tanrı'yı sizi sevmekten alıkoymaz.

Bununla beraber şurası da bir gerçek ki; tek aracınız olarak Rab İsa'nın adı ve yetkisiyle O'na gelmedikçe, Tanrı'nın dualarınıza cevap vereceğini bekleyemezsiniz. **"Benim adımla bir şey dilerseniz yapacağım."** (8) vaadini İsa, çarmıha gerilmeden bir gece önce; tam altı kez tekrarlamıştır.

## TEMİZ YÜREKLER

### TEMİZ YÜREKLERİ OLANLAR !

Burada bir sorun ortaya çıkıyor. Sadece tek bir şeyi, İsa'nın adı ile istememeliyiz. Tanrı huzuruna temiz bir yürekle çıkmalıyız. Mezmurların yazarının dediği gibi:

**"Eğer yüreğimde günaha yer veririm, Rab beni işitmez." (9)**

Bu yüzden, eğer yaşamlarımızda herhangi bir günah varsa; Tanrı'dan dualarımıza cevap vermesini bekleyemeyiz. Nasıl ki; içine koyacağımız malzemelerden birini katmayı unuttuğumuzda pişireceğimiz yemek, o yemek olmaktan çıkarsa; bilinen bir günahı itiraf etmeyi ihmal etmek de, duadan beklediğimiz sonucun çıkmamasına yol açabilir.

## BAĞIŞLAYICI BİR RUH

### BAĞIŞLAYICI BİR RUHA SAHİP OLANLAR

Duanın Tanrı'ya ulaşmasındaki çok sık karşılaşılan engellerden biri de; bağışlayıcı olmayan bir ruhtur. İsa şöyle demiştir:

**"Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki; göklerde olan Baba'nız da sizin suçlarınızı bağışlasın." (10)**

İtiraf duası dışında hiç bir dua; içinde kırgınlık olmayan bir yürekte gelmedikçe, Tanrı tarafından duyulup cevaplandırılmaz.

Rabbimizin duasında, "vermek" ve "bağışlamak" sözcükleri aynı cümlede geçer:

**"Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver ve bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi; Sen de bizim suçlarımızı bağışla." (11)**

İyice eskimiş bir uzlaşma olan, "Eh bağışlayabilirim ama unutamam" zihniyeti; dualarınızı bozmaktan başka bir işe yaramaz. Eğer Tanrı'nın da tutumu, bu şekilde olsaydı; biz ne yapardık? O'nun, o eşsiz sevgisi mükemmel bir unutmama ruhu yaratmış ve böylelikle yaptığımız bütün kötülükleri bir kenara iteceğine ve bunları bundan böyle bize karşı hiç hatırlamayacağına ilişkin söz vermiştir. Mesih inanlısına kalan şudur: Etkin ve güçlü dua mirasından yararlanmak istiyorsak; bizler de Tanrı'ya bağışlayıcı bir yürekle gelmeliyiz.

## İMANLA DUA ETMEK

### İMANLA DUA EDENLER.

Eğer dualarımızın cevaplandırılmasını istiyorsak, iman dolu bir yüreğe de sahip olmamız gerekmektedir. Bu sözlerin hepsi aynı Rab'bin ağzından çıkmıştır:

**"Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi." (12)**

**"İşte Ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim." (13)**

**"Benim adımla bir şey dilererseniz yapacağım." (14)**

**"İman edip, duayla dilediğiniz her şeyi alacaksınız." (15)**

**"İmanınıza göre olsun." (16)**

Yine de sadece birkaçımız bu sözleri ciddiye alıyor ve Tanrı'nın çok büyük bir cömertlikle bize vaad etmiş olduklarını istemek cesaretini gösteriyoruz.

## NİÇİN DUA ETMELİYİZ?

### TANRI'YI YÜCELTMEK İÇİN !

Duadaki amaç her şeyden çok; Tanrı'yı yüceltmektir. İsa şöyle demiştir:

**"Baba Oğul'da yüceltilsin diye, Benim adımla her ne dilererseniz yapacağım." (17)**

Çünkü Tanrı; bize, dua etmemizi emreder. Sevgili Baba'mızın bize ara vermeksizin dua etmemizi emretmiş olması ve dostluğumuzun O'nu çok sevindirmesi yüzünden, gece gündüz dua etmeliyiz.

## TANRI'YLA HABERLEŞMEK İÇİN.

Dertlerden uzaklaşmak; kendini hoşnut etmek ve kendi bencil arzularına ulaşmak gibi şeyler amaçlandığında dua, bir Mesih inanlısı için "kaçış yolu" değildir. Dua, onun Tanrı'yla haberleşme hattıdır. Bu nedenle, Tanrı bize dua etmemizi emretmiştir.

**"Beni çağır da sana cevap vereyim, bilmediğin büyük ve erişilmez şeyleri sana göstereyim." (18)**

Yeni Antlaşma'da verilen emirler ise; sayısız denecek kadar çoktur:

**"Durmadan dua edin." (19)**

**"Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız..."(20)**

**"...her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin."(21)**

**"...Ruhumla dua edeceğim..."(22)**

**"İsa öğrencilerine, hiç usanmadan, her zaman dua etmeleri gerektiğini..."(23)**

**"...krallar ve tüm üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, yalvarışlar ve şükürler sunulsun."(24)**

**"söylenecek şeyler için dua edin."(25)**

**"yüreklilik, güçlü olmak için dua edin."(26).**

## TANRI'YLA DOSTLUK İLİŞKİSİ KURMAK İÇİN.

Tanrı'yla dostluk ilişkisi kurmak için dua edin. Tanrı Kendisine, dua ederek gelmemizi büyük bir istekle beklemektedir. Böyle bir bekleyiş içerisinde; bizi yaratmış ve uğrumuza ölmesi için biricik Oğlu'nu gönderecek kadar sevmiş olan, günahlarımız ve hep kendimize önem vermiş olmamıza rağmen, bizim için her şeyi yerine getirmiş bulunan yüce Tanrı'dır. Bütün bu haksızlıklarımıza rağmen; Tanrı'nın, yine de bizimle dostluk kurmak istemesi, doğrusu inanılır gibi değil !

Rab ile baş başa kaldığımız zamanlarda düşündüğümüz tek şey; bizlerin bu dualara göstereceği karşılıktır. Bu karşılığı, tatmin edici olmaktan uzak olarak değerlendiririz. Çünkü; dua ederken kalplerimiz donuktur. Kendimizi kuru ve duygusuz hissederiz. Ancak Kutsal Kitab'ın söyledikleri böyle değildir:

**"O anki duygularımız ne olursa olsun, O'nu (Tanrı'yı) hoşnut eden, doğruların duasıdır."(27)**

Ortakdaki bu gerçek; Tanrı'yı hoşnut etmek istediğimizden, bizi Tanrı'ya daha fazla zaman ayırmaya itmelidir. Oğullarım bunun önemini fark etmemde, bana yardımcı olmuşlardır. O an için ne kadar çok işim olursa olsun; onlar benimle konuşmak istediklerinde, sırf dostluk bağlarımı zedelememek için, işlerimi seve seve bir kenara iter, onlarla meşgul olurum. Onlarla birlikte olmam, içimde onlara karşı duyduğum özlem ve sevgiyi giderir. Oğullarımın benimle beraber olmak istediklerini hissetmek, beni sevindirir. Bize olan ölümsüz sevgisinde Tanrı; bizlerle kuracağı dostluk bağlarını, çok daha büyük bir özlemle beklemektedir.

## RAB'BİMİZİN VERDİĞİ ÖRNEK

MESİH DUA ETMİŞTİR. Bizlere örnek olan O'dur. Bu yüzden dua ederiz. Tanrı'nın biricik Oğlu İsa Mesih, sabahtan akşama kadar türlü baskı ve sorumluluklarla dolu olduğu halde; gününün büyük bir çoğunluğunu, öncelikle dua etmeye ayırmıştı. Bu sorumluluk ve baskılar arasında, kalabalık insan topluluklarına hitap etmek; hastaları iyileştirmek, özel görüşmelerde bulunmak, seyahat etmek ve öğrencilerini yetiştirmek gibi faaliyetler de söz konusuydu. Eğer İsa, Baba'sıyla baş başa kalıp dua ederek; dostluk kurmaya bu kadar bağlı idiyse, bizim buna vereceğimiz önem çok daha fazla olmalıdır.

Mesih, öğrencileri ve diğerleri; bize örnek olduğu için dua etmeliyiz. Bu öğrencilerin yaşamları ve asırlar boyu Tanrı uğruna büyük işler başarmış olan diğer Mesih inanlılarının

biyografileri; hep, dua etmenin önemine tanıklık eder. Her gün saatlerce dua etmemiz gerektiğini söylüyor değilim ama yine de; bazı insanlara böyle küçük bir ayrıcalık tanınmıştır. Ne var ki; Tanrı tarafından hepimize, dualarımızda her şeyi O'na getirerek, "ara vermeksizin" dua etmemiz emredilmiştir. Birbirimiz için de dua etmemiz emredilmiştir. Dua etmiş olanlar, Tanrı tarafından bereketlenmiş ve kullanılmışlardır.

## **DUANIN DOĞURDUĞU SONUÇLAR**

**SONUÇLAR ELDE ETMEK** için dua ederiz.

Birtakım sonuçlara yol açması yüzünden, dua ederiz. Dua etmek suretiyle; birçok şey değiştirilebilir. İnsanların çoğu dua etmenin; sadece kendi kendine psikolojik bir tür telkin ya da pozitif düşünme sağladığına inanır. Bazıları ise duanın; Tanrı'nın Kendi isteklerini dua eden kişiye açıkladığında, o kişinin hazır olması için, değiştirdiğini düşünür.

Ancak Kutsal Kitap, duanın sadece insan yaşamını değil; doğanın akışını bile değiştirebileceğini açıkça öğretmektedir. Örneğin İsa, Lazarus'u ölüyken diriltmiştir. (28) İlyas da yağmur yağmaması için dua etmiş ve üç buçuk yıl yeryüzüne tek bir yağmur damlası düşmemiştir. Daha sonra yine dua etmiş ve yeryüzü yağmura boğulmuştu (29).

## **ÖNCE TANRI'YLA KONUŞUN**

Dua etmek; Mesih'e verimli tanıklık etmek için, hazır hale gelmedeki en önemli faktördür. Tanrısal nizam; önce insanlar hakkında Tanrı ile konuşmak ve sonra da, Tanrı hakkında insanlarla konuşmaktır. Tanıklık etmek; hem Mesih'i paylaşmakta olan kişinin ettiği dua, hem de dua etmiş olan başka kişilerin dualarının tümünün sonucu olarak, bir araya toplanmasıdır. Benim Mesih inancına gelmemdeki en önemli faktörün; içi Tanrı sevgisiyle dolu olan annemin ettiği dualar olduğuna kendimi inandırmışım.

**RUHSAL BESLENME** sağlamak. Ruhsal beslenmemizin ana kaynağı, bizim Tanrı'yla konuşmamızı ve O'nun Kelamı olan Kutsal Yazılar sayesinde Tanrı'nın bizimle konuşmasını içeren dualarımızdaki birlikteliktir. Nasıl ki bir çocuğun fiziksel büyümesi için beslenmeye ihtiyacı varsa; bizim de ruhsal bakımdan büyümemiz için, beslenmeye gereksinimimiz vardır. Bir öğün yemek yememek, sıhhatimizi pek etkilemez. Ama bir hafta aç kalacak olursak; bedence rahatsızlıklar çekmeye başlarız.

Bu durum, ruhsal yaşamlarımız için de geçerlidir. Tanrı'nın Kelamını okumadan ya da dua etmeden geçireceğimiz bir gün; görünür bir zarara yol açmayabilir. Ama bu şekilde davranmaya devam edersek; gerektiği gibi beslenememiş, zafer dolu bir yaşam sürme gücünü kaybetmiş ve Mesih'e canla-başla tanıklık etmedeki cesaretimizi yitirmiş oluruz.

## **KİME DUA EDERİZ?**

Kutsal Ruh'un yardımı ve içimizdeki çalışması sayesinde; Rab İsa Mesih'in adıyla, Baba'ya dua ederiz. Dualarımızın geçerliği, İsa Mesih'çe sağlanır ve Baba Tanrı'ya Kutsal Ruh tarafından yorumlanarak iletilir. Ancak Tanrı Üç Kişi'lik bir açıklamayla bildirilen tek bir Varlık olduğundan; dualarımızı İsa'ya ya da Kutsal Ruh'a yönlendirmemizin de hiç bir sakıncası yoktur. Üçlü Bir'liğin her Üç Kişi'si arasında, herhangi bir kıskançlıktan söz edilemez. İsa'nın öğrettiği ruhsal yol, Baba'ya yöneliktir.

Duamızı ederken; hem İsa'nın, hem de Kutsal Ruh'un bize aracılık etmekte olduklarını bilmek, anlamlı ve cesaret vericidir ! **Romalılara 8:34'**de Pavlus bize şunları söylemektedir:

**"Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir."**

\*\*\*

## **RUH ARACILIK ETMEKTEDİR**

İncil'de aynı bölümün (Romalılar 8) başlarında ise şunlar yazılıdır:

*"Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi sözle anlatılmaz ahlarla bizim için Tanrı'ya yalvarır. İnsanların yüreklerini araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nun isteğine göre kutsallar için aracılık eder."*(30)

Kendisine dua ettiğimiz yüce Varlığın, Kralların Kralı, Rab'lerin Rab'bi olması yüzünden ve yeryüzüyle gökyüzünü O yaratmış olduğundan; O'nun huzuruna çıkarken başımızı saygıyla öne eğeriz. Ne var ki O; aynı zamanda bizim bakımımızı üstlenen ve bizimle dostluk bağları kurmaktan hoşnut olan, sevecen, göksel Baba'mızdır. Bu yüzden; Tanrı'nın bizi şimdiye kadar hiç kimsenin sevmediği ya da sevemeyeceği kadar büyük bir sevgiyle sevdiğini bilmenin verdiği rahatlamayla ve sevinç dolu yüreklerle O'nun huzuruna çıkabiliriz.

## **NE ZAMAN DUA ETMELİYİZ?**

Günün akışı içinde belki yüzlerce kere, durmadan Tanrı'ya her şey için dua ederim. Her gün almam gereken sayısız denecek kadar çok kararlarımın ilişkin, bana hikmet vermesi için O'na hep dua ederim. Tanıdık tanımadık herkesin kurtuluşu, hastaların şifa bulmaları, çalışmalarımızda bize gerekli maddi-manevi her şey için olduğu kadar; Mesih inancına hizmet veren diğer kuruluş ve gayretlerin başarıya ulaşmaları için de dua ederim.

Devlet büyüklerimiz ve üzerimizde söz sahibi olan kişiler için, dua ederim. O gün görüşecek olduğum kimseler gözünde, sözlerim ve davranışlarımın olduğu kadar; üzerime giydiklerimin de Tanrı'ya yücelik getirmesi düşüncesine dayanarak, evden çıkmadan önce giyeceğim elbiseleri seçerken bana yardımcı olması için bile, Tanrı'ya dua ederim.

## **SESSİZ ZAMAN**

Bunun yanı sıra, dua etmek için her gün belirli bir zaman ayırırım ki; bu süre içinde yere diz çökerek Kutsal Kitab'ı açar ve O'nun Kelam'ını okurken Tanrı'yla konuşurum. Yere diz çökmüş, O'nun huzurunda sessizce O'nu anarken, Kelamı ve aklımıza koyduğu türlü düşünceler aracılığıyla Tanrı bizlerle konuşur.

Kutsal Kitab'ı okumaya başlamadan önce; bu kitabın yazılmasını verdiği esinlemelerle sağlamış olan Kutsal Ruh'tan, okuyucularımın anlamalarını bana açık etmesini ve beni aydınlatmasını isterim. Okumama sık sık ara verir; O'nun yüce sevgisinden kaynaklanan kurtuluşum ve bana verdiği her şey için Tanrı'ya şükreder, Kutsal Yazılar'da açıklanan, yaşamımın eksik yönlerini O'na itiraf eder, eski öğrencilerinin sahip oldukları imanı ve cesareti bana da vermesini O'ndan diler, sevgi ve bağışlama müjdesini dünyaya yaymadaki tanrısal stratejisinde bana yeni yeni anlayışlar getirdiği için O'na bütün varlığımı hamdederim.

O'nunla konuşurken, Tanrı'dan da bizimle konuşmasını istemek ! İşte bence, dua etmenin gerçek anlamı budur. Hakkında dua edilecek daha çok şey bulunmaktadır. Ama bunlar, gerçek duanın temelleridir.

## **GURUP DUASI**

Gurup duası da, bir Mesih inancısının dua yaşamında önemli bir yer almaktadır. Yine de bu toplantıların bazıları, ruhsuz yapılan gurup duası toplantılarından daha sönük, çekici olmayan ve sıkıcı bir durumdadır. Bunun nedeni ise gayet basittir. Gurubu oluşturan Mesih inanlılarının çoğu, tek tek dua ederek Tanrı'yla kişisel olarak konuşmamış, ibadetlerini bu



yönde değerlendirmemiştir Bunun doğal sonucu ise; kendilerinden önceki Mesih inanlılarının, onların da yine başkalarından öğrenip hazırladıkları ezberlenmiş dualardan başka, kalabalık önünde Tanrı'ya söyleyecekleri hiç bir şey bulunmamasıdır.

Guruba, sanki Tanrı orada, onların yanındaymış gibi; O'nunla konuşmalarını öğretmek, ne kadar daha heyecan vericidir! Aslında O gerçekten de orada, onların yanı başındadır. Bu, Ruh'un hatırlattığı konulardaki dua ya da dileklerin sırayla ve zaman zaman Tanrı'ya getirildiği, kendiliğinden edilen ve Ruh'un denetimi altındaki duaların ortaya çıkmasına izin verir.

### **KENDİLİĞİNDEN EDİLEN DUA**

Bu doğrultuda hareket edildiğinde; guruptaki kişilerden biri: "Rabbim, seni seviyorum." dedikten sonra, bir diğeri: "Bugün burada bulunduğun için ve bizi iştebileceğini bilerek seninle konuşabileceğimizden dolayı sana şükürler olsun." diyebilir ve bunu şu şekilde dualar izleyebilir: "Rab İsa'yı günahlarım uğruna gönderen sevgin için şükürler olsun."

"Rab, bu akşam buraya gelmek istemediğimi sana itiraf ederim, ancak şimdi burada bulunduğum için sana teşekkür eder ve benimle konuştuğundan sana hamdederim."

"Arkadaşım ..... da (burada o arkadaşın isminin özellikle belirtilmesi gerekir) kendine çek ki; o da yeniden doğmanın mutluluğuna erişsin. Senin öğrencin olarak; Sana, canla-başla tanıklık edebilsin."

Bir başkası da bu duaya katılır:

"Bu duaya katılırım. Senin kutsal Kelamını ona nasıl duyurabileceğimizi bize göster."

Bir diğeri Mezmurlardan birini söyleyebilir "Rab büyüktür ve çok hamde layıktır."

### **TANRI'YA HİTAP ETMEK**

Kendim de ara-sıra yaptığım halde, bana göre yersiz olan bir alışkanlık vardır. Bu, dua ederken; çok sık "Rab İsa" veya "Rab" adlarını kullanma alışkanlığıdır. Diyelim ki, Tom adında bir dostunuzla aranızda geçen bir konuşma olarak örneklersek; bu durumun, ne kadar yersiz olduğunu daha iyi anlayacaksınız.

Aranızda geçebilecek şöyle bir konuşmayı düşünebiliyor musunuz?

"Tom, geldiğine çok sevindim. Tom, hediyene çok teşekkürler, Tom. Tom, içeri girmez misin? Tom böyle .. Tom şöyle..."

İki-üç dakikalık bir görüşme sırasında, ismini on defa tekrarladığınız takdirde; hem onu rahatsız edecek, hem de kendiniz rahatsız olacaksınız. Bu, dualarının arasına çok sık Tanrı'nın ismini sokma alışkanlığı; Mesih İnanlıları arasında pek yaygındır. Oysa, duanızın başında Tanrı'ya hitap ederek bir açılış yapıp; bundan sonra duanızı, övgü, şükür, dilek, niyaz (ya da her ne ise) etmeniz ve sonra, verdiği söze dayanarak sizi işitmiş olduğundan O'na teşekkür etmeniz çok daha yerinde bir davranış olacaktır. Tanrı'yı uyandırmaya ya da dikkatini çekmeye çalışan bir Baal peygamberiymişsiniz gibi; çok sık "Tanrı" ya da "İsa" adlarını tekrarlamaktan kaçınınız. (31) Bu şekilde dua etmek; başta imana gelmemiş ya da Mesih inancına yeni gelmiş kişilerin canını sıkabilir. Daha da kötüsü; yeni Mesih İnanlıları, dualarını sizi örnek alarak şekillendirmeye başlayacaklardır.

## **DUADA NELER SÖYLENMELİ?**

Duada söylenmesi gereken, birtakım temel sözler vardır. Bu sözler ya da sözü edilmesi gereken konular; aşağıdaki kelimelerin ilk harflerinden oluşan "İŞTE" sözcüğü ile kolaylıkla hatırd tutulabilir.

- a) İbadet etmek,
- b) Şikayet etmeyerek itiraf etmek,
- c) Teşekkür edip, şükretmek
- d) Eksiklerinizi istemek.

Şunu da söylemek gerekir ki; "İŞTE" deyiimi, sadece bir yol göstericidir. Bunu, izlemeniz gereken katı bir sıralama olarak ele almayınız.

\*\*\*

Şimdi de bütün bunların ne anlam ifade ettiğini görelim:

## **TANRI'YA İBADET EDİN**

### **İBADET ETMEK:**

Tanrı'ya ibadet etmek; bütün kalbimiz, aklımız ve ağzımızdan çıkan sözlerle O'na tapınıp şükretmek, O'nu şerefendirerek yüceltmektir. Kişinin kutsal ve muhteşem Tanrı'yla ilişkisinde duanın yeri, çoğu kez küçümsenir ve dua; karanlıkta kalan, esrarlı bir unsur olarak ele alınır. Ancak, Tanrı'nın Kelamı bize bu gibi şeyler öğretmemektedir. Kelamın bize öğrettikleri daha çok Babamız Tanrı'nın, çocuklarıyla dostluk bağı kurmak istediğidir. Göksel Babamızla olan ilişkimiz; eksiksiz güven, iman ve itaatten kaynaklanan bir bağ olmalıdır. İbadet ve şükür duyguları içinde, saygı ve huşu ile, sevgi ve şükranla O'na yaklaşıyoruz. Dualarımız, O'na olan eksiksiz güvenimizin ve bizi duyacağına itimat etmemizin bir ifadesi olmalıdır. Dua, sadece ağızdan çıkan sözler olmayıp; Tanrı'ya yönelik yüreğimizin bir ifadesidir. Dua, bir davranış değil; bir yaşantıdır. Şükür Mezmurlarını ve Kutsal Yazıların buna benzer kısımlarını yüksek sesle okumak; duaya ayırdığımız zamanı büyük bir şekilde etkileyecek ve zenginleştirecektir. Bu durumda soğuk ve şükran duygularından yoksun bir yürek; çok geçmeden yumuşayıp ısınacak ve Tanrı'ya şükretmeye başlayacaktır.

## **TANRI'YA OLAN SAYGI**

Tapındığım ve aynı zamanda şerefini yüceltip saydığım Tanrı'dan, "üst kattaki Adam" şeklinde söz etmek; kişisel olarak beni korkutur. O; her şeye Kadir olan Kutsal Tanrı, bütün her şeyin Yaratıcısıdır. Yine de O'nun sadece her şeye Kadir, Kutsal Tanrı olmakla kalmayıp; beni seven Göksel Babam olduğunu bilerek, içimin en büyük derinliklerinde yatan ihtiyaçlarımı paylaşmak üzere kalbimi O'na açmakta hiç bir sakınca göremem. O, beni dünyadaki herkesten çok daha fazla sevmekte; çok daha iyi anlamakta ve bana çok daha fazla güvenmektedir.

Aklın kabul edebileceği hemen her durumda; gözlerim açık ya da kapalıyken, yürürken veya yatakta uzanmış yatarken, yüksek sesle ya da içimden, hep Tanrı'ya dua ederim. Ancak en çok hoşuma giden durum; yere diz çökmemdir. Sabahları gözlerimi açtığımda yaptığım ilk şey; Rab İsa'nın yaşamımın kontrolünü elinde bulundurduğunun doğruluğunu kabul etmek ve beni sevdiği, yaşamını bende ve benim aracılığımla sürdürdüğü için, O'na şükretmektir. O'nu, benim aracılığımla; "Kaybolmuşları arama ve kurtarma" çalışmasına devam ve beni istediği şekilde kullanmasına davet ederim. Sonra, O'nun oğlu olduğum kadar, hizmetçisi olduğumu da kabul ederek; O'na tapınıp dua etmek üzere, O'nu huzurunda yere diz çökerim.

## **GÜNAHI GÖRMEZLİKTE GELMEYİN İTİRAF.**

Mesih'le olan dostluk bağlarını yenilemeye ihtiyaç duyan bir Mesih inancısı için dua; Kutsal Yazılarda da öngörüldüğü üzere, itiraf etmeyle başlamalıdır.(32) Mezmurlar 66:18'de bu durum belirlenmiştir:

"Eğer yüreğimde günaha yer versem, Tanrı beni işitmez."

İşaya 59:2'de de, aynı konuya yer verilmektedir:

"Ancak sizinle Tanrı'nız arasına günahlarınız ayrılık koydu ve suçlarınız O'nun yüzünü sizden gizledi de sizi işitmiyor."

Dua etmede ilk sırayı Tanrı'ya tapınıp ibadet etmeye verirsek; yaşamlarımızdaki her günah, Kutsal Ruh tarafından bize açıklanacaktır. Çünkü Tanrı'yı tüm kutsallığı ve sevgisi içinde görmekle, kendi günahlarımızın ve değersizliğimizin farkına varır hale geliriz.

Kasten işlediğimiz günahları Kutsal Ruh bize bildirirken; bilerek işlemediğimiz "gizli günahları" olduğu kadar, bu bilerek işlenen günahları da Tanrı'ya itiraf etmek durumuna geleceğiz. Böylece, günahlarımızı açığa çıkarmak için, her gün Tanrı'da kalmamız gerekmektedir.

Tıpkı, güzel bir beyaz takım elbise giymiş birinin karanlık bir kömür madeninde dolaşırken, o güzelim elbisesine neler olduğunu parlak gün ışığına çıkana kadar anlayamayacağı gibi; insanların çoğu da, kendilerini Mesih'e bırakmadıkça, dünyanın Aydınlığına çıkmadıkça, günahlarının farkına varamazlar.

## **TAMAMEN AÇIK**

Tanrı'ya karşı tamamen açık olunuz. Yüzünüzü maskeleyemeye ya da rol yapmaya kalkışmayınız. Her zaman için neler hissettiğinizi, Tanrı'ya harfiyen söyleyiniz.

Eğer kendinizi ruhsal hissetmiyorsanız, bunu O'na bildiriniz.

Eğer yüreğiniz katı ve soğuksa, bunu itiraf ediniz.

Eğer Tanrı'ya karşı herhangi bir itaatsizlikte bulduysanız, dostluğunuzu yenileyecek olan bağışlama ve aklamasına kavuşarak; itaatsizliğinizi O'na itiraf ediniz. Eski Yunanca'da bulunan itiraf sözcüğünün anlamı sadece, "biriyle aynı şeyi söylemek" ya da I.Yuhanna 1:9 da öğretildiği gibi, "günahlarınız hakkında Tanrı'yla görüş birliğine varmak"tır. Böylece günahlarınızı itiraf ettiğinizde; yaptığının, yanlış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Bu durumda bütün günahlarınızın; geçmiş, şimdi ve gelecekteki günahlarınızın tümünün bağışlanma işinin, çarımhta gerçekleştirildiğinin doğruluğunu onaylıyor ve tövbe ediyor ve buna iman ederek, Tanrı'yı hoşnut etmeyen şeyleri yapmaktan vazgeçip; Tanrı'nın, Ruh'un verdiği güçle yapmanızı istediği şeylere yöneliyorsunuz demektir.

Günahlarımızı itiraf etmek için uygun bir zaman ya da kendimizi "ruhsal" hissettiğimiz bir anı kollamamıza gerek yoktur. Günah işlemiş olduğumuzun farkına vardığımız an, bunu hemen itiraf etmeliyiz.

## **İÇ GÖZLEMEN KAZANIN**

tirafın gerçek ve dürüst olması gerekir. Ancak iç gözlemimizdeki sağlıklı olmayan aşırılıklara karşı uyanık olun. İtirafıta bulunurken kendi his ve düşüncelerinizi, çok fazla araştırmayın. Tanrı'nın bağışlamasını kabul edip; Mesih'e, O'nun sevgisi ve sizi kabul edişine konsantre olarak tüm dikkatinizi bu konuda toplayın.

Bir Mesih inancısının, Tanrı'nın bağışlamasını kabul etmeyi yürekten istemesi ve buna uygun olarak; sonradan, önceki günahlı tutumunu değiştirmesi gerekmektedir. Aynı itaatsizliğinizi ikinci kez itiraf etmeyin. Bunu yapmakla; Tanrı'ya ve O'nun sizi bağışlayıp,

temizleyeceğine ilişkin verdiği Söz'üne inanmadığınızı göstermiş olursunuz. İtiraf etmiş olduğunuz günahlarınız, yeniden aklınıza gelir ve bunları yapmaya itilirsenez; kendinize bu günahları gerçek bir şekilde itiraf edip-etmediğinizi ve onarımı yapıp-yapmadığınızı sorun.

Eğer bunların her ikisini de yapmış bulunuyorsanız; o zaman sorunuz, imanlıları günaha teşvik eden Şeytan'a uzanmaktadır ki, bu durumda bağışlanıp temizlendiğinize ilişkin Tanrı'nın vaadine sığınıp O'ndan sizi korumasını isteyin ve Şeytan'ın hesabına bakmasını Rab İsa'dan isteyin.

## ŞÜKREDİN

### ŞÜKRETMEK:

Tanrı'yı en çok hoşnut eden şey; imanımızı sürekli olarak dile getirmektir. İmanımızı göstermenin en iyi yolu da, "Şükürler olsun" demektir. İbraniler bölümünün yazarı, iman etmeksizin Tanrı'yı hoşnut edebilmenin imkansız olduğunu açıkça belirtmektedir.(33) Bize emir verilmiştir:

**"Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur."**(34)

Eğer Tanrı'nın Kutsal Ruh'uyla dolmuş ve her şeyi O'nun kontrol ettiğini anlamış bulunuyorsak; her gün bize verdiği sayısız nimetleri için değil, sorunlar ve felaketler, düşkünlükler için de Tanrı'ya şükredebiliriz.

Size şunu önermek isterim:

Tanrı'nın size verdiği günlük nimetleri bir düşünün ! Sessizce düşünün ki; bunlar arasında Mesih'i Kurtarıcınız olarak tanımak, günahlarınızın bağışlandığı güvencesi içinde günlük yaşamınızı sürdürmek, Mesih'e hizmet edebilme şansına sahip olmak, öğrenciyseniz; okulunuza gitmek fırsatını bulmak, sağlığınızın yerinde olması, sevdiklerinizle bir arada olabilme mutluluğu, iyi bir işe sahip olmanız, yiyecek-giyecek bulabilmeniz gibi eşsiz nimetler sayılabilir. Bunları şöyle bir düşündükten sonra, bu nimetlerin her biri için Tanrı'ya şükredin.

Bundan sonra, sizi ilgilendiren her sorunuzun, hayal kırıklığınızın, sizi üzen şeylerin, başınızdaki kötülüklerin, düşkünlüklerinizin bir listesini çıkarın ve bizlere emredildiği üzere, bunların her biri için Tanrı'ya şükredin. Bu şekilde şükretmeniz, Tanrı'ya olan gerçek güveninizi göstermektedir. İmanınızı dile getirmeniz, Tanrı'yı hoşnut eder ve O'nun sizdeki gücünü daha da sağlamlaştırmasını sağlar. Oysa tenkitçi; inanmayan bir ruh, Tanrı'yı hoşnut etmekten uzaktır ve sizi bereketleyip, yaşamınıza zenginlikler getirerek, kendi yüceliği için sizi kullanmada gösterdiği gayretlerini engeller.

## HER ŞEY İÇİN DUA EDİN

Eksiklerinizin yerine gelmesini istemek:

Çoğu Mesih inanlısı için dua etmek; mağazaların vitrinine bakmak gibi bir şeydir. Vitrinlere bakarak uzun saatler geçirir ama bir şey satın almazlar. Her şey için ve bunları tek tek belirleyerek dua etmeliyiz. Pavlus bize şu öğüdü veriyor:

**"Hiç kaygılanmayın, her konudaki dileklerinizi, Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin."**(35)

Yalvararak istemek, başkaları için aracılık etmeyi ve kendi eksikliklerimiz için dilekte bulunmayı içermektedir.

Mesih inanlıları; aracılık etmenin önemini, çoğu kez anlamazlıktan gelir. Elçi Pavlus, imana getirdiği kişiler için sürekli olarak dua etmişti.(36) Ayrıca onlardan, kendisi için de dua etmelerini istemişti.(37) Her Mesih inanlısı, diğer Mesih inanlıları için dua etmeli ve diğer Mesih inanlılarını kendisi için dua etmeye çağırıp; onları bu konuda yüreklendirmelidir.

## DİLEMEK

Her şeyden önce içinizdeki kişinin yenilenip, diriltilmesi; her zaman için harekete hazır, canlı yenilenmiş ve Kutsal Ruh'a karşı daima duyarlı, ruhça güçlendirilmiş olmasını sağlamak üzere kendiniz için dua ediniz. Başınızdaki sorunlar hakkında, size hikmet verilip yol gösterilmesi; tahriklere dayanma gücüne kavuşmak, üzüntülü anlarınızda rahatlamak, kısaca her şey için dua ediniz. Rabbin huzuruna getirilecek her şey, O'nun gözünde çok küçük ya da çok büyük değil; hep aynı değerdedir.

## ARACILIK ETMEK

Karınız ya da kocanız, çocuklarınız ve ana babanız için; her zaman ve her gün dua ediniz. Bundan sonra komşularınız ve dostlarınız için dua ediniz. İman topluluğunuzun ileri gelenleri ve imanı yaymaya çalışan kişiler için dua ediniz. Tanrı'nın özel sorumluluklar yüklemiş olduğu çeşitli Mesih inanlıları için dua ediniz. Devlet büyükleriniz için dua ediniz.

Özellikle canların kurtuluşu, o gün karşılaşılabileceğiniz kişileri Mesih'e kazandırma fırsatını yakalamak, Kutsal Ruh'un yardımını almak ve Yüce Görevin neslimizde yerine getirilmesi için dua ediniz. Bir ya da daha fazla Mesih inanlısı dost bulmak için dua ediniz. Ve onlarla birlikte dua toplantıları yaparak; bulunduğunuz çevrede dua alışkanlığını yaymaya çaba gösteriniz.

Duanın heyecan veren en büyük macera olduğunun farkına varmış olanların çoğu; ettikleri bütün duaları, dilekte buldukları ve dualarına yanıt aldıkları günleri, tarihleriyle birlikte not ettikleri özel bir defter tutmuşlardır. Bütün dualarınıza hemen karşılık gelmediği durumlarda, imanınızı yüreklendirmek için; siz de buna benzer bir yöntemle başvurabilirsiniz. Bazı durumlarda, dualarınıza hiç bir zaman karşılık almayabilir ya da umduğunuz gibi bir sonuçla karşılaşmayabilirsiniz. Bu da, Tanrı'nın yüce hikmet ve erişilmez üstünlüğü nedeniyle gerçekleşir.

## GÜVENCE İÇİNDE NASIL DUA EDEBİLİRİZ?

Dualarımıza gelecek yanıtı, nasıl bekleyebiliriz?  
İzlenmesi gereken dört zorunlu unsurdan söz edeceğim.



### 1. Tanrı'da kalınız:

İsa şu sözleri söylediğinde; dua etmedeki başarı anahtarının, Tanrı'da kalmak olduğunu açıkça vurgulamıştır:

**"Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir."**(38)

Bir başka deyişle; eğer Mesih'te kalırsak, eğer yaşamlarımızın tümünü tamamen O'na verirsek ve O'nun sözleri isteklerini bilelim diye bizde kalırsa, ne istersek dileyebiliriz. Çünkü bizim isteğimiz , O'nun isteklerini yerine getirmektir.

O halde Tanrı'da kalmak; itiraf edilmemiş hiç bir günah kalmaksızın ve kendimizi her şeyimizle Tanrı'ya vererek, Ruh'ta yürümekten başka bir şey değildir. O'nun istekleri uyarınca dua ettiğimizde, O'nun bizi cevapsız bırakmayacağını biliriz.(39)

## **2.Dileyiniz:**

Dileyiniz. Eğer dualarımıza karşılık verilmesini istiyorsak; neyi istiyorsak, onu dilemeliyiz. Bu konuda Yakup şöyle demektedir:

**"Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz."**

Ya da:

**"Diliyor, fakat elde edemiyorsunuz. Çünkü kötü amaçlı tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz."**(40)

Rab İsa'ya müthiş bir yetki verilmiştir ve O, bu yetkiye dayanarak; şunları söylemiştir:

**"Benim adımla benden bir şey dilerseniz, yapacağım."**(41)

**"Şimdiye dek benim adımla bir şey dilemediniz. Dileyin, alacaksınız. Öyle ki, sevinciniz tamamlansın."**(42)

**"Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır."**(43)

Dünyadaki çözüm getirilmemiş sorunlar o kadar çoktur ki ! Hala hasta olan insanlar, Mesih'e kazandırmak için erişilmemiş canlar, politik ve parasal gücünü Tanrı sevgisinden uzak bir şekilde kullanan kötü ruhlu insanlar ve insafsızca yapılmaya devam edilen bir çok haksızlıklar vardır. Bütün bunların nedeni; Tanrı çocuklarının, Baba'larından dilememeleridir.

## **3.İnanın (İmanla Dileyin)**

"İnanın !" İşte İsa Mesih'in vaadi.

**" İman edip dua ile dilediğiniz her şeyi alacaksınız."**(44)

Karşılığı verilmiş duanın en can alıcı noktası, budur !

Peki ama nasıl iman edeceksiniz?

İmana şu ya da bu şekilde eşit olacak, bir çeşit ruh durumuna girmeyi denemiş bulunuyor musunuz?

Tabii ki hayır !

Tanrı bizden, büyük bir imana sahip olmamızı istemez. Yüce Tanrı'ya olan imanımız O'na göre yeterlidir. Bakın İsa şöyle söylüyor:

**"Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa; şu dağa, 'buradan şuraya göç' derseniz, göçer. Sizin için imkansız bir şey kalmaz."**(45)

Bizlere şu talimat da verilmektedir:

**"Hiç kuşku duymadan, imanla isteyin."**(46)

İşte bu yüzden kararsız biri, Tanrı'nın dualarına cevap vermesini bekleyemez. Gördüğümüz gibi önemli olan, imanın ne kadar çok olduğu değil; niteliğidir.

İman Tanrı'dan gelir.(47) Elde etmeye çalıştığımız bir şey değildir. İman, bütün kalbinizle inanarak ve itaat ederek yürüdüğünüzde; Kutsal Ruh'un içinizde oluşturacağı bir şeydir. Dua ederken Ruhta yürüyor olmanın önemini nedeni de, işte budur. Kendinizi Kutsal Ruh'a göre ayarlamalısınız. Hem kendi yaşam tahtınızda oturup; hem de imanla dua

ediyor olamazsınız. Adımlarını Tanrı'ya itaat ederek atanların, iman dolu bir yaşamı olduğundan söz edilebilir. İman, ancak bu gibi kişilerde bulunur. Tanrı'ya güvenmesi emredildiği halde O'na itaat etmeksizin; yüce Tanrı'ya iman eden birine, hiç bir zaman rastlayamazsınız.

Kutsal Ruh, dua eden kimsenin içinde imanı oluşturmak için; şu üç araçtan yararlanır.

### **TANRI'NİN KELAMI**

Kutsal Ruh'un bu amaçla yararlandığı ilk şey; Tanrı'nın Kelam'ıdır. Kutsal Yazıları incelediğimizde; Tanrı'nın karakterine ilişkin daha çok şey öğreniyoruz. O'nun sevgisi, O'nun hikmeti, O'nun erişilmez gücü, yaptığı işler, yüce üstünlüğü... Tanrı hakkındaki bilgilerimiz ne kadar derinleşirse; O'na olan güvenimiz de, o kadar artar.

**".....İman, haberi işitmekle; işitmek de, Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur."(48)**

İkinci olarak Kutsal Ruh, imanımızı yüreklendirip arttırmak için; diğer Mesih inanlılarıyla yapılacak dostluğu, türlü durumları ve yaşantıları kullanır. Örneğin: Tanıdığımız imanlıların yaşam ve durumlarındaki Kutsal Ruh'un çalışmalarını gördükçe; Tanrı'ya olan imanımız gelişir. Başkalarını Mesih'e kazandırmada Tanrı tarafından kullanılan bir dost; gelip bu heyecanlı yaşantısını bizle paylaştığında, bu Tanrı'nın bizi de kullanabileceğine inanmamız konusunda yüreklendirir, teşvik verir.

### **SAĞLAM DÜŞÜNCELER**

İmanlının yüreğinde Kutsal Ruh'un bu imanı oluşturmada kullandığı yollardan üçüncüsü; onda yarattığı sağlam düşünceler ya da kanaatlerdir. Pavlus'un *Filipeliler 2:13*'de dediği gibi: **"Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz, hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır."**

Örneğin: Tanrı'dan geldiğine inandığımız bir düşünceye kapılırsanız ve bu düşünce aklınızda gittikçe gelişirse; şu üç unsurun doğru olması şartıyla, Tanrı'nın sizi yönlendirdiğini kabul edersiniz.

1.Kutsal Ruh'la dolu ve O'nun kontrolü altında olduğunuzu bilirsiniz.

2.Tanrı'nın bu yönlendirişi, Kutsal Yazılar uyarılığındadır. İçinizde hiç bir bedensel ve bencil dürtü bulunmaz.

3.Tek isteğiniz, canları Mesih'e kazandırıp; yüce görevin yerine getirilmesine yardımcı olmak suretiyle Tanrı'yı yüceltmektir.

### **İMAN ÖRNEĞİ**

Beş lise öğrencisi, Matta 28:18-20'de yazılanlar uyarınca; Tanrı'ya olan sorumluluklarının bilincine varmaya başlamışlardı. Bu öğrencilerden, Mesih'e kazandırmak istedikleri üç arkadaşlarının listesini çıkarmaları önerilmişti. Öğrenciler ilk hafta, görüşecekleri arkadaşlarının Tanrı'ya olan ihtiyaçlarını anlamak için dua etmek üzere, her gün buluştular. İkinci hafta, Tanrı tarafından kullanılmaları için dua ettiler. Üçüncü hafta ettikleri duanın konusu, arkadaşlarıyla Mesih'i konuşma fırsatının yaratılmasıydı.. O hafta, tam on beş öğrenci Kurtarıcımıza kazandırılmıştı.

"Hiç bir şeyin imkansız olmayacağı" vaadini göz önünde bulundurarak; İncil'i başkalarına anlatmakta, geleneksel metotların elimizi kolumuzu bağlamasına gerek yoktur. Acizlik içinde, sıradan bir Mesih inanlısı gibi bir kenara çekilip; verimsiz olarak eli-kolu bağlı durmak, sizi tatmin etmesin. **"İman edip duayla istediğiniz her şeyi alacaksınız"(49)** diyen Tanrı'ya inanın ve güvenin. Bu beni, değineceğim son konuya getiriyor.

### **KARŞILIĞI VERİLMİŞ DUA**

Duada istediklerinizin karşılığını, imanla alın. Eğer Mesih'te kaldığımızı, Kutsal Ruh'la kontrol edildiğinizi, Tanrı'nın Kelam'ı ve isteğine göre dua etmekte olduğunuzu biliyorsanız ve bundan eminseniz; Tanrı'nın duanıza cevap vereceğini bekleyebilirsiniz. O halde, duanızın karşılığını almaya hazır olun ! Hemen, şu anda; isteklerinize cevap almakta olduğunuzu düşünün !...Ve duanızı cevapsız bırakmadığı için, Tanrı'ya şimdiden şükretmeye başlayın.

1954 yılında Roger Bannister adlı atlet; 1600 metreyi 4 dakikada koşarak, bir rekor kırmıştı. O zamana kadar, tarihin hiç bir devresinde böyle bir rekor kırılmamıştı. Ne var ki Roger Bannister; bu rekorun kırılabileceğine inanıyordu. Bu rekoru kırmanın resmini kafasında canlandırmış ve sonunda da bunu başarmıştı. 1954 yılından bu yana birçok atlet, Bannister'in kanıtlamış olduğu bu rekor yüzünden, aynı rekoru yüzlerce kez kırmak için çabalamışlardır.

## **GÜÇ VEREN HAPLAR**

Başarılarıyla ilgi çeken iki spor takımı, Tülon Üniversitesin'de yapılması imkansız gibi gözükken jimnastik hareketlerini sergilemeye davet edilmişlerdi. Bu takımlardan biri, bu gibi hareketlerin o zaman dek hiç yapılamadığını göz önüne alarak; karşılaşmayı kaybedeceğini düşünmüş ve gerçekten de, sonunda takımı başarısızlığa uğratmıştı. Ne var ki öteki takıma, karşılaşma başlamadan önce bir kenara çekilerek; karşılaşmayı kazanmaları için gereken gücü vereceğine inandırıldıkları, güç veren birtakım haplar yutturulmuştu. Atletlere, aldıkları hapların kendilerine insanüstü bir güç vereceği söylenmişti. Aslında bu haplar, hiçbir enerji içermeyen; tebeşir parçalarından başka bir şey değillerdi.

Söylemek istediğim şey, başarı; kendi kendine telkin ya da olması gerektiği gibi bir düşünce sistemine bağlı olmaktan uzaktır. Olması gerektiği gibi, ya da bir başka deyişle pozitif düşünmek; yeterli değildir. Bununla beraber eğer bir insan, doğanın kendisine verdiği kaynaklardan yararlanarak, alışılmamış güçleri deneyerek kazanılması güç başarılar elde edebiliyorsa; dilediği her şeyi yerine getirebilen yüce Tanrı'ya iman eden ve O'nun bitmek-tükenmek bilmeyen kaynaklarından yararlanabilen biz imanlıların, yapamayacağı veya yerine getiremeyeceği ne olabilir ki?

## **RUHSAL YETKİ**

Aklımızda canlandırdığımız, büyük bir arzuyla istediğimiz, içtenlikle inandığımız ve canla-başla, gayretle sarıldığımız şey her ne olursa olsun; Kutsal Yazıların buna ilişkin verdiği yetkiye dayanarak, er ya da geç gerçekleştirilmelidir ve gerçekleştirilecektir.

Örneğin: Yüce Görevi bir düşünün ! Kutsal Ruh; Yüce Görevin zamanımızda yerine getirilmesini istemektedir. Tanrı'nın, şimdiki çalışmalarım ve dünyaya ilişkin bana ilham verdiği o unutulmaz andan bu yana; Kutsal Ruh'un bu büyük isteği, uzun yıllardır beni müthiş etkilemiştir. Başlangıçta bu durum, hiç de iç açıcı değildi. Ancak içimde hissettiğim bu köklü etki bütün benliğimi sardığından; başka şeylere, çok az önem verir olmuştum.

\*\*\*

## **AKILDA CANLANAN PARLAK RESİM**

Aklımda, Yüce Görevin yerine getirilmesinin neleri gerektireceği konusunda; parlak bir resim oluşmakta:

Dört milyarlık bir dünyaya açılmak, milyonlarca Mesih öğrencisi yetiştirmek, dünyanın irili-ufaklı 210 ülkesine çalışmaların gerektirdiği stratejik temsilciler yerleştirmek, Tanrı'nın sevgisini bütün dünyaya duyurabilmek amacıyla modern teknoloji, bilim, radyo, televizyon, uydular, seyahat, modern basın ve kayıt sistemleri araç ve gereçlerinden yararlanmak...



Düşüncelerim, yakın bir gelecekteki günü bana; canlı bir şekilde gösteriyor. O gün gelecek! Dünyada yaşayan milyonlarca insan, Tanrı'nın İsa Mesih'teki sevgi ve bağışlanmasına ilişkin gerçeklerin farkına varacak ve O'na; Rab'lerin Rab'bi olarak taç giydirecek. Yüce görevin yerine getirilmesinin, Tanrı'nın emri ve O'nun en büyük arzusu olduğuna inanıyor; bu düşüncelerimin Tanrı'nın iradesi olduğunu biliyor ve tüm bunların gerçekleştirilmesini dört gözle bekliyorum.

## **İÇTEN İNANMAK**

Dahası, içtenlikle inanıyorum ki; bu bir insanın düşüncesi değil, Tanrı'nın fikridir. Bu nedenle de Yüce Görevin er-geç yerine getirileceğine inanıyorum. İşte bu yüzden, bu emri yerine getirmenin yollarını aramamızı beklemeden ve bu Görevi yerine getirmek için yararlanacağımız kaynakları bize sağlamadan; Tanrı'nın bu buyruğu verebileceğini aklım almıyor.

Bizler uğruna çarımha canını vermiş olan Kurtarıcımızın, bizden Yüce Görevi yerine getirmemizi isteyip; sonradan da: "Tanrı yardımcınız olsun, hepinize iyi şanslar! Elinizden geleni yapın." gibi sözler söylemesini aklınız alıyor mu?

Elbette ki hayır ! Gökyüzü ve yeryüzündeki yetkilerin tümü; O'nun üzerinde toplanmıştır. O, attığımız her adımda yanı başımızda olacağını ve Kendisine yapacağımız tanıklıklarda, bize güç vereceğini vaat etmiştir.

## **GAYRETLE HAREKETE GEÇMEK**

Ve son olarak, yaşadığım sürece Yüce Görevin yerine getirilişini aklımda parlak bir şekilde canlandırdığım, büyük bir arzuyla istediğim ve bunun böyle olacağına içtenlikle inandığım için; yirminci yüzyılın sonuna kadar, bu görevin yerine getirilmesinde kendimi harekete geçirmek ve diğer milyonlarca insanın harekete geçmesine yardımcı olmak için, büyük bir gayretle kolları sıvayabilirim.

Kuruluşumuzun çalışmalarında, Tanrı'nın bize vermiş olduğu esinlemeler ışığında inanıyoruz ki; 2000 yılında Tanrı'nın Kelam'ı dünyanın bütün uluslarına duyurulacak ve milyonlarca insan, bir zamanlar İsa'nın öğrettiği şeyleri, öğretir duruma gelecektir. Bu söylediklerime olanaksız, boş ve cılız bir hayal ya da akıl almaz, delicesine bir cesaret gözüyle bakabilirsiniz. Ama gerçek; hiç de sandığımız gibi değil. Kutsal Ruh'un içimize ektiği sarsılmaz duygular, Kutsal Kitab'ın sergilediği apaçık öğretiler ve eldeki şartların giderek artan ve sağlamlaşan tanıklığı, bunun, bu şekilde gerçekleşeceğini imanla öne sürmenize engel olmuştur.

## **KİŞİSEL GİRİŞİMLER**

Kendi evinizde, toplumunuzda, ülkenizde, ulusunuzda ve dünyanın neresinde bulunursanız bulunun; yaşadığınız çevredeki kişisel yaşamınızda, Kutsal Yazılardaki açıklığa dayanarak, Yüce Görevin yerine getirilmesine yardımcı olmanız için, Tanrı'nın size neyi canlı bir şekilde düşündürüp büyük bir istekle arzulatacağı, içtenlikle inandıracağı ve gayretle harekete geçirtip yerine getireceğini düşünüp belirleyin.

Olabilir ki, kişisel çalışmalarınızın yanı sıra Tanrı size; Gerçeği yaymaları için radyo, televizyon ya da basın mensuplarını içeren dualar ettirecektir. Belki sizden Kendisini; lise, yüksek okul, iş yerleri ya da toplumunuzdaki kişilere tanıtmanızı isteyecek. Çevrenizde yaşayan insanların ya da bütün şehirdeki evlerin veya Mesih'in öne sürdüklerinin; tek tek, şahsen sizin, severek, huşu içinde, akıllı, bilgili bir şekilde tanıtacak, eğitilmiş işçiler tarafından gidip ziyaret edilmesini size esinleyecektir.

## DAHA DA BÜYÜK ŞEYLER

Unutmayın ki, dua etmek üzere başınızı öne eğdiğinizde; tarihin akışını değiştirebilecek bir güç kaynağının musluğunu açmış bulunuyorsunuz. Tanrı'nın müthiş gücü, O'nun sevgisi, hikmeti ve lütfu size sunulmaktadır. Bu değerlere sahip olabilmeniz için Tanrı'ya inanmanız ve bunları O'ndan istemeniz gerekmektedir.

İsa'nın vaadine göre, O'nun yapmış olduğu mucizelerin aynını; hatta daha da büyüklerini, bizler de yapabiliriz.

Bu dünyada yaşadığı sırada ve şimdi Baba'yla birlikte oturduğu kudret ve yetki tahtında aracımız olarak Rabbimizi örnek aldığımızda; bir Mesih inancının yaşamdaki en büyük ayrıcalığının ve insanlarca bilinen devrimsel güç kaynaklarının en büyüğünün, dua olduğu sonucuna varırız. Eğer Tanrı'nın vaatlerini ciddi bir şekilde ele alır ve bu vaatlerin hepsini dua ederek O'ndan istemeye başlarsak; gözlerimiz önünde mucizeler olacak, birçok can Rab'bimize kazandırılacak, tarihin bütün akışı değişecek ve 2000 yılına kadar Yüce Görev büyük bir çoğunlukla yerine getirilmiş olacaktır.

Lütfen şu duamda bana katılın:

"Baba, Senin uyarı Söz'ünü hatırlıyoruz. 'Elde edemiyorsunuz, çünkü istemiyorsunuz.' Yüceliğin için, Rab'bimiz İsa Mesih'e inanan herkese vaat etmiş olduğun büyük zaferleri; şimdi Senden dua ederek istemeye kararlıyız. O'nun, her şeye kadir, güçlü adıyla dua ediyoruz. Amin".

Yüce Görevin 2000 yılının sonlarına kadar yerine getirilmesi için, gönülden inanarak dua edecek 5.000.000 kişiyi, Tanrı'dan istiyoruz. Ektiklerini biçen yüce Rabbimiz'den, varmak istediği hedefleri kuruluşumuzla aynı olan diğer kuruluşlara, imanımızı paylaşan topluluklara; çalışacak milyonlarca Mesih öğrencisini bize göndermesi için ettiğimiz duaya katılmak ister miydiniz?

Tanrı'nın Kutsal Ruhunun dünyada yaşayan herkesin üzerine dökülüp; Tanrı'nın verdiği bu görevin yerine getirilmesinde gerekli para ve gereçler için de dua ediniz.

Başkalarına özel nimetler getirmekte Tanrı'nın sizi kullanması, canları Mesih'e kazandırmada sizden yararlanması ve böylelikle Yüce Görevin yerine getirilmesine yardımcı olabilmeniz için, her gün Tanrı'ya dua etmeye başlayınız.

## KUTSAL KİTAPTAN ALINAN AYET VE REFERANSLAR

- 1- Yeremya 33:3
- 2- Koloseliler 2:9
- 3- Matta 28:18,20
- 4- Yuhanna 14:14
- 5- İbraniler 4:14-16
- 6- I.Timoteyus 2:5-6
- 7- Yuhanna 14:6
- 8- Yuhanna 14:14
- 9- Mezmurlar 66:18
- 10- Markos 11:25
- 11- Matta 6:11-12
- 12- Matta 28:18
- 13- Matta 28:20
- 14- Yuhanna 14:14
- 15- Matta 21:22
- 16- Matta 9:29
- 17- Yuhanna 14:13
- 18- Yeremya 33:3
- 19- I.Selanikliler 5:17
- 20- Matta 26:41
- 21- Filipeliler 4:6
- 22- I.Korintliler 14:15
- 23- Luka 18:1
- 24- I.Timoteyus 2:2
- 25- Efesliler 6:19
- 26- Elçilerin İşleri 4:29
- 27- Sül.Meselleri 15:8
- 28- Yuhanna 11:43
- 29- Yakup 5:17-18
- 30- Romalılar 8:26-27
- 31- I.Krallar 18:26-27
- 32- I.Yuhanna 1:9
- 33- İbraniler 11:6
- 34- I.Selanikliler 5:18
- 35- Filipeliler 4:6
- 36- Efesliler 1:15-16
- 37- Efesliler 6:19
- 38- Yuhanna 15:7
- 39- I.Yuhanna 5:14-15
- 40- Yakup 4:2b,3
- 41- Yuhanna 14:14
- 42- Yuhanna 16:24
- 43- Matta 7:7-8
- 44- Matta 21.22
- 45- Matta 17:20-21
- 46- Yakup 1:6
- 47- Efesliler 2:8-9
- 48- Romalılar 10:17
- 49- Matta 21:22

## DÜŞÜNCE SORULARI

- 1- Dua nedir?
- 2- Kutsal Yazılara dayanarak, dua edip de Tanrı'nın bu duasına cevap vereceğini ummak niteliğinde olan kimdir?
- 3- Neden dua etmeliyiz?
- 4- Niçin İsa'nın adıyla da ediyoruz?
- 5- " Aralıksız dua etmeyi" tanımlayınız.
- 6- Dua etmek için günün belirli bir saatini ayırmanın önemi nedir?
- 7- Küçük grup duasının değeri nedir? "Kendiliğinden" ya da "Konuşur gibi" dua etmek nedir?
- 8- " İ Ş T E" harfleriyle önerilen dua etme şeklinin içerdiği dört aşama nedir? Bu aşamaların her biri neden bu kadar önemlidir?
- 9- Edilen duaya cevap almak için; önceden gerekli olan şey, imandır. Bu neden böyledir? İmanımız nereden kaynaklanmaktadır?
- 10- Mesih'in sözlerine uymakla; iman ederek dua etmek arasında, ne gibi bir ilişki kurulabilir?
- 11- Kutsal Yazılar; imanlı dua ile, ne bakımdan ilgilidir?
- 12- Kutsal Ruh ile Mesih inancının dualı yaşamı arasında, ne gibi bir bağlantı vardır?
- 13- İmanı yaymada ve Yüce Görevin yerine getirilmesinde; dua etmek, niçin esastır?

## ÇALIŞMA REHBERİ

1. Birbirini izleyen 6 gün içinde bu kitapçığı okuyunuz ve/veya bu Kavramın kaset bandını dinleyiniz. Yapılan eğitim arařtırmaları göstermiřtir ki; bir kavramı olduđu gibi anlamak için, bunu altı-on kez kadar okumak ya da iřitmek gerekmektedir. Bu Kavramda özetlenmiř olan prensipleri aralıksız uygulamanız, dua yařamınızı deđiřtirip; yeniden düzenleyecektir. Tanrı birçok nimeti size ihsan etmek üzere beklemektedir. Bu nimetleri dua ederek O'ndan istemeniz için, Tanrı sizi kullanacak ve bu Kavram da; bunu olurlu kılacaktır. Bu Kavramın yařamınızdaki tesiri büyük olacak ve aynı zamanda da sizin, tüm dünya çapındaki büyük ruhsal uyanıřtan payınızı almanızı sađlayacaktır.

2. Ařađıdaki ayet ve referansları ezberleyiniz:

*Matta 21:22 "İman edip duayla istediđiniz her řeyi alacaksınız."*

*Yuhanna 15:7 "Siz Bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa; ne istersiniz dileyin, size verilecektir."*

Bütün bir hafta boyu bunu yeniden gözden geçirdiđinizde, ezberleme iřiniz daha kolay ve daha kalıcı olacaktır. Bunun yanı sıra, daha önce ezberlediđiniz ayetleri de gözden geçiriniz.

3. Düşünce sorularını, kitapçığın sonundaki Kutsal Kitap çalıřmalarını mutlaka uygulayınız.

4. Gerek düşünce soruları, gerekse Kutsal Kitap çalıřmasından yararlanarak; grup tartıřmalarına katılınız. řimdiden Kutsal Kitap çalıřması yapan ya da "Bařkalarına Aktarılabilir Kavramlar"ı inceleyen bir bařka guruba katılınız. Böyle birlikte yapılan bir çalıřmaya dahil deđilseniz; bařkalarını da çalıřmalarınıza katılmaya davet ederek, kendi gurubunuzu oluřturabilirsiniz. Düşünce sorularını ve Kutsal Kitap çalıřmalarını görüřürken; nasıl dua etmeniz gerektiđine iliřkin, Tanrı'nın size öğreteceđi řeyleri oradakilerle paylařınız. Bu kavramdaki prensipleri yařamınıza nasıl uygulayacađınıza dair fikirlerinizi ve bu kavramı bařkalarıyla nasıl paylařabileceđinizi anlatınız.

5. "Nasıl Dua Edilir?" kavramını, ařađıda söylenenleri yerine getirerek; yařam tarzınızı haline getiriniz.

a)Her gün Kutsal Kitap çalıřması ve dua etmek için belirli bir zaman ayırınız. Size ve çalıřma temponuza en çok uyan zamanı belirleyiniz. Birçok kiři, bu iř için sabahın erken saatlerini tercih eder; kimi ise günün diđer saatlerini. Ayıracađınız bu zaman dilimindeki çalıřmalarınızı, kısa bir dua ile açınız. Sonra, Kutsal Kitap çalıřmasına süre ayırınız. Bu çalıřmalarınızı, bařlangıçtakinden daha uzun bir dua ile kapayınız. Duanızda hayranlık, itiraf, řükran ve size verdiđi nimetler gibi deđerlere yer vermeyi unutmayınız.

b)Neler için dua edeceđinize gelince: Bu noktada, Tanrı'nın size yol göstermesini dileyiniz. Bir dua günlüđu tutunuz. İstedediđiniz řeylerin her birini liste halinde yazınız ve yanlarına, o istediđiniz řey için; ne gün dua etmeye bařladıđınızı kaydediniz. İsteđinizin kabul edilip; yerine geldiđi günün tarihini de, sonradan ekleyiniz. Bütün dünyayı silip,

süpürecek olan büyük ruhsal uyanış ve Yüce görevin yerine getirilmesi için yapacağınız duaları da; günlük listenize dahil etmeyi unutmayınız.

c)Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın; her zaman için, dua etmeye hazır bir tutum içerisinde bulununuz

d)Bu kitapçığın başındaki kısa özetten ve sonundaki genişletilmiş özetten, bu kavramın bant kaydından, başkaları ile paylaşmada yararlanınız.Bu kişilere vermek üzere yanınızda mutlaka bir kitapçık ya da kaset bulundurunuz ki; onlar da bu kavramı derinlemesine inceleyebilsin ve başkalarına aktarabilsinler.

## GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

### Tanıtma:

- A. Dua ettiğiniz yerde yere diz çöktüğünüzde; Tanrı tarafından yaşamları değiştirilmek üzere kullanılma güç ve ayrıcalığına sahip olmuş olursunuz. (Yeremya 33:3)
- B. Günümüzde bu güçten yararlanmanızın nedeni, öncelikle imkansızlıktır.
- C. O ilk yüzyıllardaki Mesih öğrencileri, duanın nasıl edileceğini her şeye kadir Tanrı'dan, tarihin akışını değiştirmeye yardımcı olacak gücü; imanla istemeyi biliyorlardı. Biz de bugün aynı Tanrı'ya hizmet vermekteyiz.

### I. Dua Nedir?

- A. Çok sade bir deyişle dua, Tanrı'yla haberleşmedir.
- B. Dua, ihtiyaçlarımız için Tanrı'nın kaynaklarından yararlanma yoludur. (İbranilere 15:16)

### II. Kim dua edebilir?

- A. Mesih'e ait olan kişiler.
- B. İsa'nın yetki ve adıyla Tanrı'ya gelenler.
- C. Temiz bir yürekle Tanrı'ya gelenler.
- D. Bağışlayıcı bir ruha sahip olanlar.
- E. İmanla Tanrı'ya gelenler.

### III. Niçin dua etmeliyiz?

- A. Tanrı'ya yücelik getirmek için.
- B. Çünkü bunu Tanrı buyurmuştur.
- C. Tanrı'yla haberleşmek için.
- D. Tanrı'yla dostluk ilişkileri kurmak için.
- E. Rabbimizin verdiği örnek yüzünden.
- F. Mesih'in öğrencileri ve diğerlerinin verdikleri örnekler yüzünden.
- G. Tanrı'ya yücelik getirecek sonuçlara ulaşmak için.
- H. Ruhsal gelişmeyi sağlamak için.

### IV. Kime dua ederiz?

- A. Kutsal Ruh'un yardımı sayesinde; Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla, Baba'ya dua ederiz
- B. Tanrı tek ve bir tek olup; Kendini Üç Kişi'de gösterdiğinden, İsa'ya ya da Kutsal Ruh'a dua etmek de kabul edilir.
- C. Kralların Kralı, rablerin Rabbi, yerin ve göğün yaratıcısı olan Yüce Varlığa dua ederiz.

### V. Ne zaman dua etmeliyiz?

- A. Hiç ara vermeksizin dua ettiğimizi söyleyebiliriz. Sabah kalkışımızdan, gece uyuyana kadar günün her anında belki yüzlerce kez Tanrı'yla konuşuruz.
- B. Dua etmek için, her gün; belirli bir zaman ayırmalıyız.
  - 1. Kutsal Kitab'ı okumak ve çalışmak; bizim dua etmeye hazır bir hale gelmemize yardımcı olur. Bu yüzden dua ederken; Kutsal Kitap önünüzde hep açık durmalıdır.

2. Tanrı ile konuşunuz. Tanrı'nın, Kelam'ı aracılığıyla size konuşmasına mani olmayınız.
- C. Toplu yapılan duanın da, Mesih inancının dua yaşamında önemli bir yeri vardır.
1. Gurup dua toplantıları, Mesih inanlılarının çoğunun kendi dua yaşamları olmadığından; çoğu zaman donuk ve sıkıcı olur.
  2. Gurup dua toplantılarında herkes, sadece tek bir şükür ya da istek belirten bir konuda dua eder. Bu kimselerin duası Kutsal Ruh'un denetimi altında olduğundan, kişi irkaç kez de dua edecek bile olsa; bir imanlının duası, diğerininkine karışmaz.

VI. Bir duada neler söylenmeli?

- A. Duayı açarken yapılacak ilk şey, tutumunuzu doğru yola getirecek olan tapınmadır.
- B. Tanrı'nın doğruluğuna yerleştiğinizden, bundan sonraki uygun aşama "İtiraf" olmalıdır.
- C. İmanla ve " her şey" için sunulacak Şükür, bu aşamayı izleyebilir.
- D. Bundan sonra isteklerimizi açık seçik belirleyip, sıraya koyarak; bunları Tanrı'ya yalvararak sunar ve niyaz ederiz.

VII- Güvence içinde nasıl dua edebiliriz?

- A. İsa'da ve Kelamında kalmamız, O'nun iradesine girmemize neden olacaktır.
- B. Bunu İsa söylemiş olduğundan; siz de, "Benim adımla bir şey isterseniz yapacağım." sözüne uyarak, istediğinizi O'nun adıyla isteyebilirsiniz (Yuhanna 14:14)
- C. Tanrı'ya inanınız. "Duayla inanarak, her ne isterseniz alacaksınız." (Matta 21:22)
- D. Dualarınıza cevap geldiğinde, bunları imanla ve şükrederek kabul ediniz.
- E. Büyük bir hevesle yaptığımız planlar, heyecanlı arzularımız, içten inançlarımız, bitmez tükenmez bir hevesle giriştiğimiz işler, her neyse; günün birinde geçmişte kalacaktır. Bu, kaçınılmaz bir sonuçtur. **BEN BUNU, KENDİ DUYGULARIMA DEĞİL, KUTSAL YAZILARIN VERDİĞİ YETKİYE DAYANARAK SÖYLÜYÖRÜM.**
  1. Dualarınız cevaplandırıldığında, neler olacağını şöyle bir düşününüz.
  2. Böyle bir şeyin olmasını; canla-başla isteyiniz, bunu Tanrı'dan dileyiniz.
  3. Yapmanızı emrettiği her şeyi yerine getirebilmeniz için, Tanrı'nın size güç vereceğine ve bunu yaptıracağına içtenlikle inanınız.
  4. Tanrı'nın size dua etmeniz için yol gösterdiği değerlere dört elle sarılınız. Kendinizi ve Tanrı'nın size Yüce Görevin yerine getirilmesine yardımcı olarak verdiği kimseleri vakit geçirmeden harekete geçirin.
  5. Tanrı kalbinize neresini yerleştirdiyse; Yüce Görevin yerine getirilmesinde, orada bir görev almanızı ve oraya gönderilmenizi isteyiniz.



## KUTSAL KİTAP ÇALIŞMASI

1) "İŞTE" sözcüğüyle kolayca hatırdaki kalabilecek, dua etmedeki dört aşama (İbadet etmek, şikayet etmeyerek itiraf etmek, teşekkür edip şükretmek ve eksiklerinizi istemek) size söylenmiş bulunmaktaydı. Mezmurlar 92:1-6'yı okuyunuz ve sonra ibadet etmenin dua yaşamınızda niçin önemli bir rol oynaması gerektiğini açıklayınız.

.....  
.....  
.....

2) Günahlarını itiraf edenlere, Tanrı ne vaat etmiştir?

.....  
.....

3) Dua ettiğimizde başkalarının durumlarını ne şekilde ele almamız gerekmektedir?

.....  
.....

4) Temizlenmiş bir yaşam, dua etmede niçin önemlidir?

.....  
.....

5) Niçin ve ne zaman şükretmeliyiz?

.....  
.....

6) Kişisel imanınızda, bunun; bu kadar önemli olmasını, ne şekilde açıklarsınız?

.....  
.....

7) Tanrı'ya HANGİ dilekleri, NE ZAMAN bildirmemizle ilgili, Filipeliler 4:6'da sözü edilen şey nedir?

.....  
.....

8) Sade bir deyişle dua, Tanrı'yla konuşmak demektir. Her konudaki dileklerinizi, örneğin tüm üzüntülerimizi, sorunlarımızı, endişelerimizi Tanrı'ya getirdiğimizde; bize vaat edilen sonuç ne olacaktır?

.....  
.....

9) Kimin için ve niçin dua etmeliyiz?

.....  
.....

Sizce Bunun, Yüce Görevin yerine getirilmesiyle ilgisi nedir?

.....  
.....

10) Yakup 4:2-3'e göre; Tanrı'dan almamız gerektiğini düşündüğümüz şeyleri neden alamıyoruz?

.....  
.....

11) Karşılığı alınan dualı yaşam için, önceden olması gereken şey nedir? (Yuhanna

.....  
.....

12) Belirlenmiş dualara karşılık alınabilmesi için, gerekli olan şey nedir? (Matta 21:22)

.....

13) Grup dualarında, ne önemlidir? (Matta 18:19-20)

.....

Masih'in grup dualarına, neden özel bir yer verdiği konusunda; neler düşünüyorsunuz?

.....